

WERELDWIJD - De Franciscaanse familie Nederland roept iedereen op om op vrijdag 4 oktober om 14.00 uur de klokken te luiden en te bidden voor vrede, verzoening en verbroedering.

Ze sluit hiermee aan bij de internationale oproep van de FranciscanCall4Peace

Nadat Franciscus terugkwam in Italië na zijn ontmoeting met de Sultan van Egypte in 1219, schreef hij de volgende lofzang waarin hij God aanroept met 33 namen. Het getal 33 ontleende hij aan het aantal jaren dat Christus op aarde was. In deze lofzang is duidelijk de inspiratie op de 99 Schone Namen voor God uit de Islam te herkennen. *Dit gebed staat - naast de 99 Schone Namen voor God - in een interreligieuze actie centraal op vrijdag 4 oktober 2019. Dat is in het jaar dat het 800 jaar geleden de ontmoeting tussen Franciscus en sultan El-Melek El-Kamil plaats had.*

4 Oktober is voor christenen het feest van Franciscus en vrijdag is voor de moslims de dag waarop zij naar de moskee gaan. Zowel in kerken als moskeeën zal om 14:00 uur gebeden worden. *De kerken worden tevens opgeroepen op dat moment de klokken te luiden. Zo roepen we gezamenlijk op tot ontmoeting, dialoog en vrede. Iedere christen en moslim wordt gevraagd mee te doen.*

LOFZANG OP DE ALLERHOOGSTE GOD

1. Gij zijt de heilige Heer, de enige God, Gij die wonderbare dingen doet.
2. Gij zijt sterk,
Gij zijt groot,
Gij zijt de Allerhoogste,
Gij zijt de Almachtige,
Gij, heilige Vader, koning van hemel en aarde.
3. Gij zijt drievuldig en één, Heer, God van de goden.
Gij zijt het goede, al het goede, het hoogste goed,
Heer, levende en ware God.
4. Gij zijt liefde, genegenheid, (vgl. 1 Joh. 4,16)
Gij zijt wijsheid,
Gij zijt nederigheid, (vgl. Mat. 11,29)
Gij zijt geduld, (Ps. 71,5)
Gij zijt onbezorgdheid,
Gij zijt rust,
Gij zijt vreugde en blijdschap,
Gij zijt gerechtigheid en matigheid,
Gij zijt alles, onze rijkdom tot verzadigens toe.
5. Gij zijt schoonheid,
Gij zijt zachtmoedigheid, (vgl. Mat. 21,5)
Gij zijt beschermer, (Ps. 31,5)
Gij zijt behoeder en verdediger.
Gij zijt sterkte, (vgl. Ps. 43,2)
Gij zijt toevlucht.
6. Gij zijt onze hoop,
Gij zijt ons geloof,
Gij zijt liefde,
Gij zijt heel onze zoetheid,
Gij zijt ons eeuwig leven,
grote en bewonderenswaardige Heer,
almachtige God,
barmhartige redder.

zie ook : <http://www.franciscancall4peace.org>

De 99 Schone Namen voor God

1 Ar-Rahman	الرحمن	de Barmhartigste	52 Al-Wakil	الوكيل	de Gevolmachtigde
2 Ar-Rahim	الرحيم	de Meest Genadevolle	53 Al-Qawiy	القوى	de Sterke
3 Al-Malik	الملك	de Koning	54 Al-Matin	المتين	de Standvastige
4 Al-Quddus	القدوس	de Heilige	55 Al-Waliy	الولى	de Beschermende Vriend
5 As-Salaam	السلام	de Vredige	56 Al-Hamid	الحميد	de Prijzenswaardige
6 Al-Mu`min	المؤمن	de Schenker van vrijheid	57 Al-Muhsi	المحصى	de Optekenaar
7 Al-Muhaymin	المهيمن	de Beschermmer	58 Al-Mubdi`	المبدئ	de Voortbrenger
8 Al-`Aziz	العزیز	de Machtige	59 Al-Mu`id	المعيد	de Hersteller
9 Al-Jabbar	الجبار	de Krachtige	60 Al-Muhyi	المحيى	de Levensgevende
10 Al-Mutakabbir	المتكبر	de Bezitter van Grootheid	61 Al-Mumit	الممیت	de Levensontnemende
11 Al-Khaliq	الخالق	de Schepper	62 Al-Hayy	الحي	de Eeuwiglevende
12 Al-Baari`	البارئ	de Ontwikkelaar	63 Al-Qayyum	القيوم	de Zelfbestaande
13 Al-Musawwir	المصور	de Vormgever	64 Al-Wajid	الواجد	de Vinder
14 Al-Ghaffaar	الغفار	de Oneindige Vergever van de Zonden	65 Al-Majid	الماجد	de Nobele
15 Al-Qahhaar	القهار	de Onderwerper	66 Al-Wahid	الواحد	de Unieke
16 Al-Wahhaab	الوهاب	de Gever	67 Al-Ahad	الأحد	de Ene
17 Ar-Razzaaq	الرزاق	de Schenker van Onderhoud	68 As-Samad	الصمد	de Onafhankelijke
18 Al-Fattaah	الفتاح	de Opener	69 Al-Qadir	القادر	de Machtige
19 Al-`Alim	العليم	de Alwetende	70 Al-Muqtadir	المقتدر	de Machtigste
20 Al-Qaabid	القابض	de Samentrekker	71 Al-Muqaddim	المقدم	Degene die Bevordert
21 Al-Baasit	الباسط	de Verruimer	72 Al-Mu`akhir	المؤخر	de Vertrager
22 Al-Khaafid	الخافض	de Vernederaar	73 Al-Awwal	الأول	de Eerste
23 Ar-Raafi`	الرافع	de Verheffer	74 Al-Akhir	الأخر	de Laatste
24 Al-Mu`izz	المعز	de Schenker van Eer	75 Az-Zahir	الظاهر	de Openlijke
25 Al-Mudzil	المذل	de Onteerder	76 Al-Batin	الباطن	de Verborgene
26 As-Sami`	السميع	de Alhorende	77 Al-Wali	الوالى	De Regeerder
27 Al-Basir	البصير	de Alziende	78 Al-Muta`ali	المتعالى	de Meest Verhevene
28 Al-Hakam	الحكم	de Rechter	79 Al-Barr	البر	de Rechtvaardige
29 Al-`Adl	العدل	de Rechtvaardige	80 At Tawwaab	التواب	de Berouwaanvaardende
30 Al-Latif	اللطيف	de Subtiele	81 Al-Muntaqim	المنتقم	de Vergelder
31 Al-Chabir	الخبير	de Bewuste	82 Al-Afuw	العفو	de Schenker van Vergiffenis
32 Al-Halim	الحليم	de Verdraagzame	83 Ar Ra`uf	الرؤوف	de Milde
33 Al-`Azim	العظيم	de Grote	84 Maliku-l-Mulk	مالكالمك	de Koning der koningen
34 Al-Ghafur	الغفور	de Vergevingsgezinde	85 Dzul-Jalaali- Wa`l-Ikraam	ذوالجلال و الإكرام	de Heer van Glorie en Eer
35 As-Shakur	الشكور	de Waarderende	86 Al-Muqsit	المقسط	de Billijke
36 Al-`Ali	العلى	de Allerhoogste	87 Al-Djami`	الجامع	de Verzamelaar
37 Al-Kabir	الكبير	de Grote	88 Al-Ghaniy	الغنى	de Zelftoereikende
38 Al-Hafiz	الحفيظ	de Beschermmer	89 Al-Mughni	المغنى	de Verrijker
39 Al-Muqit	المقيت	de Onderhouder	90 Al-Mani	المانع	de Verhinderaar
40 Al-Hasib	الحسيب	de Opsteller van de Rekening	91 Ad-Dhaar	الضار	de Brenger van Nood
41 Al-Jalil	الجليل	de Sublieme	92 An-Nafi	النافع	de Begunstiger
42 Al-Karim	الكریم	de Edelmoedige	93 An-Nur	النور	het Licht
43 Ar-Raqib	الرقيب	de Waakzame	94 Al-Hadi	الهادئ	de Gids
44 Al-Mujib	المجيب	de Verhoorder	95 Al-Badi	البيديع	de Blijvende
45 Al-Wasi`	الواسع	de Alomvattende	96 Al-Baqi	الباقى	de Eeuwige
46 Al-Hakim	الحكيم	de Wijze	97 Al-Warith	الوارث	de Erfgenaam
47 Al-Wadud	الودود	de Liefhebbende	98 Ar-Rashid	الرشيد	de Gids naar het Juiste Pad
48 Al-Majid	المجيد	de Luisterrijke	99 As-Shabur	الصبور	de Geduldige
49 Al-Baa`ith	الباعث	de Opwekker van de Doden			
50 As-Shahid	الشهيد	de Getuige			
51 Al-Haqq	الحق	de Waarheid			