



# Wat leuk dat je belt!



Het is nog maar zo kort geleden dat in onze agenda's allerlei soorten afspraken stonden. Even bijpraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Vaste avonden om te sporten, te zingen of te kaarten. Wandelommetjes en fietstochtjes. Mogelijk het bezoek van een van de kinderen en de kleinkinderen, met hun zelfgemaakte tekeningen. Het weekend inluiden met vrienden tijdens de vrijdagmiddagborrel. Op zondag naar de kerk en mooie ontmoetingen na afloop, bij de koffie. Het zijn zomaar wat voorbeelden.

In deze Coronatijd is er echter zoveel anders. Wat is er in een paar weken tijd veel veranderd! We moeten allemaal schakelen, niemand uitgezonderd. We proberen ieder op ons eigen manier zo flexibel mogelijk in te spelen op de mogelijkheden en onmogelijkheden van de huidige tijd. Proberen oplossingen te bedenken voor de kleine en grotere problemen die zich aandienen. En prijzen onszelf zo nu en dan gelukkig als nieuwe, goed werkende gewoontes zich snel blijken te kunnen ontwikkelen.

Inmiddels is duidelijk dat wij allemaal -in ieder geval ook de komende weken- zoveel mogelijk thuis zullen doorbrengen. Aangewezen zullen zijn op eigen huis en haard. En ieder voor zich zullen we proberen om er het beste van te maken. De ene dag zal het ons misschien zwaar vallen, de andere dag krijgt zomaar een extra gouden randje door een onverwachte, bijzondere gebeurtenis.

**Ook benieuwd hoe het een andere dorpsgenoot vergaat in deze tijd? Iemand uit de eigen of een andere straat, uit dezelfde of misschien een andere leeftijdscategorie, met dezelfde of misschien wel andere vragen, zorgen of humor als jijzelf? Geef jezelf dan op voor het initiatief "Wat leuk dat je belt".**

## Hoe het werkt:

1. Bel naar de Pastoraatsgroep( 06 – 2025 4187)enmeld je/u aan als "Belgenoot". Daarmee geef je aan dat je het leuk vindt om in deze periode telefonisch in contact te komen met een (voor jou/ubekende of onbekende) andere dorpsgenoot.  
Mailen is overigens soms handiger en kan natuurlijk ook ([pastoraatsgroep.odijk@hotmail.com](mailto:pastoraatsgroep.odijk@hotmail.com)).
2. De Pastoraatsgroepnoteert (jo)uw gegevens: naam en telefoonnummer.
3. De Pastoraatsgroep beschikt over een lijst met "Belgenoten" uit ons dorp die ook benieuwd zijn hoe het jou/u vergaat in deze tijd.
4. De Pastoraatsgroep koppelt jou/u als "Belgenoot" aan een van de personen van deze lijst.
5. Dat is alles.
6. O nee, bijna alles.... 😊.  
De Pastoraatsgroep wenst beide "Belgenoten" natuurlijk graag heel veel plezier en mooie gesprekken toe de komende tijd! Misschien bellen jullie elkaar vanaf nu wel elke week? Of elke dag? Alles is goed, zolang beide Belgenoten er plezier aan beleven. Stemmen jullie zelf even met elkaar af wat prettig is?

*Hartelijke groeten, Bert Staal en Vera Boonen (Pastoraatsgroep H. Nicolaaskerk Odijk).*