

MET HART EN ZIEL BEZING IK ONZE GOD



MARIA VESPER

Voorganger: Bert Staal

Volkszang

Piano: Irina Boronjenkova

donderdag

14 mei 2020

Parochie Paus Johannes XXIII

Geloofsgemeenschap H. Nicolaas

Odijk

De afbeelding voorop geeft een 13^e eeuws houten beeld “Maria met Kind” weer.. Dit beeld komt oorspronkelijk uit één van de vele afgelegen dorpskerkjes in Catalonië, Noord – Spanje.

Tegenwoordig is het te bezichtigen, samen met andere schitterende houten middeleeuwse beelden, in het bisschoppelijk museum in Vic, Spanje.

Openingslied *Wees gegroet, o sterre*
(t. Anton Huybers / m. Adriaan Hamers)

Wees gegroet, o sterre,
wees gegroet van verre.
Aan de hemel blinkt uw licht
in het bange vergezicht.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria!

Als de golven stijgen,
hoger, hoger, dreigen,
schijn dan veilig voor ons uit,
gun de zee geen droeve buit.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria!

Als in donk're luchten,
wij naar u verzuchten,
laat de wolken heind' en ver,
voor u vluchten, morgenster.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria!

Wees gegroet, o sterre,
wees gegroet van verre.
Op uw zacht en zalig licht
houden wij het oog gericht.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria!

**Welkom en groet aan de meevierenden via de
webradio / inleiding**

Psalm 138 *Gods trouw*

(t. *Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde*)

Ja, verheven de Heer, die de nederige ziet
en doorgrondt de trotse van verre;

moest ik gaan door het hart der ellende,
nog hield Gij mijn leven bewáard,

heft de hand waar mijn vjanden dreigen:
uw rechterhand brengt mij heil.

De Heer voltrekt het voor mij:
tot in eeuwigheid, Heer, uw genade.
Laat niet varen het werk uwer handen.

Lied *Wij groeten u, o Koningin*

(t.: *J. Seidenbusch (bew.)* - m: *Salve regina Coelitum*)

Wij groeten u, o Koningin, o Maria:
u Moeder vol van teed're min, o Maria:

Refrein

Groet haar, o Cherubijn, prijs haar, o Serafijn,
prijst met ons uw Koningin.
Salve, salve, salve, Regina.

O Moeder van barmhartigheid, o Maria:
en troost in alle bitterheid, o Maria:

Refrein

Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria:
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria:

Refrein

Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria:
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria:

Refrein

Gebed

Eerste lezing *Hoe lieflijk is het waar Gij woont*
(*Psalm 84*)

Hoe lieflijk is het waar Gij woont,
Heer God van alle machten.
Ik verlang met hart en ziel
naar de voorhoven des Heren,
heel mijn lichaam
schreeuwt en hunkert naar de levende God

*Iedere vogel vindt een huis,
zelfs de zwaluw
bouwt een nest in de schaduw van uw altaar,
om haar jongen neer te leggen
bij U, Heer van alle machten,
mijn koning en mijn God.*

Gelukkig is de mens
die mag wonen in uw huis,
dag aan dag zal hij U loven.
Gelukkig zijn de mensen
die in U hun sterkte vinden -
uw wegen zijn in hun hart.

*Trekken zij door een dorre vallei,
maken zij haar tot een bronnen-vallei.
Lente-regen zegent het land.
Zo gaan zij voort als kregen zij vleugels,
om U te vinden in uw heilige stad.*

Heer van machten,
hoor mijn gebed,
God van Jacob,
luister naar mij:
bescherm het volk dat Gij hebt geroepen,
zegen ons die hier voor U staan.

*Beter één dag in uw voorhof
dan daarbuiten duizend dagen.
Liever wachten
op de drempel van het huis van onze God,
dan mijn leven te verslijten
in de tenten van het kwaad.*

De Heer is een zon,
de Heer is een schild.
Hij brengt ons tot aanzien,
maakt ons bemind.
Wie rechtop en zonder leugen in het leven staat,
hij zal genade vinden in Gods ogen.

*Gelukkig is de mens
die zijn vertrouwen stilt op U,
o Heer God van alle machten.*

Alleluja (gebeden)

Evangelielezing Lucas 1, 46-55

Magnificat Lofzang van Maria

Maria zei:

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn redder:
Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienaars.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.
Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie hem vereert.
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
heersers stoot Hij van hun troon
en wie gering is geeft Hij aanzien.
Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven,
maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd:
Hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.’

Woord van de Heer. *Wij danken God.*

Stilte / meditatie

Litanie van de Heilige

Maagd Maria

Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm u over ons.

Christus, aanhoor ons.

Christus, verhoor ons.

God, hemelse Vader,

ontferm U over ons.

God Zoon, verlosser van
de wereld,

ontferm U over ons.

God Heilige Geest,

ontferm U over ons.

Heilige Drievuldigheid,
één God,

ontferm U over ons.

Heilige Maria,

bid voor ons.

Heilige Moeder van God,

bid voor ons.

Heilige Maagd der maagden,

bid voor ons.

Moeder van Christus,

bid voor ons.

Moeder van de Kerk,

bid voor ons.

Moeder van de goddelijke genade,

bid voor ons.

Allerreinste Moeder,

bid voor ons.

Zeer kuise Moeder,

bid voor ons.

Maagdelijke Moeder,

bid voor ons.

Onbevleete Moeder,

bid voor ons.

Beminnelijke Moeder,

bid voor ons.

Bewonderenswaardige Moeder,	<i>bid voor ons.</i>
Moeder van goede raad,	<i>bid voor ons.</i>
Moeder van de Schepper,	<i>bid voor ons.</i>
Moeder van de Zaligmaker,	<i>bid voor ons.</i>
Allervoorzichtigste Maagd,	<i>bid voor ons.</i>
Eerwaardige Maagd,	<i>bid voor ons.</i>
Lofwaardige Maagd,	<i>bid voor ons.</i>
Machtige Maagd,	<i>bid voor ons.</i>
Goedertieren Maagd,	<i>bid voor ons.</i>
Getrouwe Maagd,	<i>bid voor ons.</i>
Spiegel van gerechtigheid,	<i>bid voor ons.</i>
Zetel van wijsheid,	<i>bid voor ons.</i>
Oorzaak van onze blijdschap,	<i>bid voor ons.</i>
Geestelijk vat,	<i>bid voor ons.</i>
Eerwaardig vat,	<i>bid voor ons.</i>
Heerlijk vat van godsvrucht,	<i>bid voor ons.</i>
Mystieke roos,	<i>bid voor ons.</i>
Toren van David,	<i>bid voor ons.</i>
Ivoren toren,	<i>bid voor ons.</i>
Gouden huis,	<i>bid voor ons.</i>
Ark van het verbond,	<i>bid voor ons.</i>
Deur van de hemel,	<i>bid voor ons.</i>
Morgenster,	<i>bid voor ons.</i>
Heil van de zieken,	<i>bid voor ons.</i>
Toevlucht van de zondaars,	<i>bid voor ons.</i>
Troosteres van de bedroefden,	<i>bid voor ons.</i>
Hulp van de christenen,	<i>bid voor ons.</i>
Koningin van de engelen,	<i>bid voor ons.</i>
Koningin van de aartsvaders,	<i>bid voor ons.</i>
Koningin van de profeten	<i>bid voor ons.</i>
Koningin van de apostelen,	<i>bid voor ons.</i>
Koningin van de martelaren,	<i>bid voor ons.</i>

Koningin van de belijders,	<i>bid voor ons.</i>
Koningin van de maagden,	<i>bid voor ons.</i>
Koningin van alle heiligen,	<i>bid voor ons.</i>
Koningin zonder erfsmet ontvangen,	<i>bid voor ons.</i>
Koningin in de hemel opgenomen,	<i>bid voor ons.</i>
Koningin van de heilige rozenkrans,	<i>bid voor ons.</i>
Koningin van de vrede,	<i>bid voor ons.</i>

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,	<i>spaar ons, Heer.</i>
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,	<i>verhoor ons, Heer.</i>
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,	<i>ontferm U over ons.</i>

Bid voor ons, heilige Moeder van God;	<i>Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.</i>
---------------------------------------	---

Lied Het Wees Gegroet

(t.: Theodotus: *Het Paradys*, 1621 /
m.: *Soo diep in die groene heyden*)

Ik groet u vol genade,
sprak d'engel Gabriël,
de bron van uw genade
is God, Emmanuel.

Want onder alle vrouwen
zijt gij gebenedijd;
gelukkig die aanschouwen
in dank uw heerlijkheid.

En meer nog zij gezegend
de vrucht van uwe schoot;
door Hem zijn wij genezen
van een volkomen dood.

Gods Moeder, wil ons horen:
bid dat wij zondaars groot
voor God niet gaan verloren
in 't uur van onze dood.

Voorbede

Gebed in de Coronatijd

Laten we bidden,
Goede God, kom ons te hulp, midden in de wereld,
geteisterd door het coronavirus,
opdat we uw helende liefde mogen ervaren. Wees bij
degenen die zijn gestorven.

Mogen zij rusten in uw licht en liefde.

Acclamatie *Wek uw kracht*
(t. Huub Oosterhuis / m. Tom Löwenthal)

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Wees bij hen die ziek zijn.
Mogen ze hun kracht en gezondheid herwinnen.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Wees bij de naasten van hen die ziek of gestorven zijn.
Behoed hen voor paniek en wanhoop.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Wees bij ons in onze angst.
Laat het ons niet weghouden van elkaar.
Help ons nieuwe wegen tot elkaar te vinden.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Wees bij hen die de getroffensten helpen,
geef hen Uw bescherming.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Wees bij de leiders van alle naties.
Geef hen een vooruitziende blik
en help hen naar liefde en waarheid te handelen
voor het welzijn van alle mensen.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Goede God, blijf bij ons wanneer wij verdragen
en rouwen, volharden en voorbereiden.

In plaats van onze angst; geef ons geloof, hoop en Uw
vrede.

Amen.

Slotgedachte *Modern Marialied*

Wij kronen U zelden meer met rozen,
noemen U nauwelijks nog Sterre der Zee.
Toch hebben wij U als voorbeeld gekozen.
Want ook voor ons heeft U alles nog mee.

Ons spreekt het aan, dat U het riskeerde
zonder begeleiding op tocht te gaan.
Was het uw moeder, die het U leerde,
of had U van binnen een stem verstaan?

Had U geen vrees om zo alleen te lopen,
voelde U zich niet door gevaren bedreigd?
Of had U de rust van degenen die hopen
dat wie erin gelooft bijstand krijgt?

Lieve Maria, U wordt niet vergeten.
Wij hebben van U een eigentijds beeld.
Vrouwe der mantelzorg mag U van ons heten.
Weet U, dat U zo ons aller harten steelt?

Joke Forcille-van Rossum

Mededelingen

Gebed om zegen

Slotlied *God groet u, zuiv're bloeme*
(t.: 16^e eeuw / m.: 17^e eeuw)

God groet u, zuiv're bloeme,
Maria maged fijn.
Gedoog dat ik u roeme:
lof moet u altijd zijn.
Als gij niet waart geboren,
o reine maged vrij,
wij waren allen verloren,
aan u beveel ik mij!

O roze zonder doren,
o violette zoet.
O bloeme blauw in 't koren,
neem mij in uw behoed.
Vol liefde en gestadig
oetmoedig zo zijt gij,
och, wees mij toch genadig,
aan u beveel ik mij!

Met recht zijt gij verheven
al boven d'eng'elschaar.
Al ben ik hier gebleven,
mijn hart is bij u daar.
Och wil mij toch geleiden,
staat gij mij altoos bij,
en wil van mij niet scheiden,
aan u beveel ik mij!

Fijn dat je er bent. Wil je in contact blijven?



R.K. Parochie
Paus Johannes XXIII

www.PJ23.nl



YouTube



© Teksten en muziek zijn overgenomen met toestemming van rechthebbenden.