

Carna Valentijn



Woord- en gebedsviering

6^e zondag door het jaar

Voorganger: Wim Verheugt

14 februari 2021

**Parochie Paus Johannes XXIII,
Geloofsgemeenschappen St. Barbara Bunnik, H. Nicolaas Odijk
en O.L.V. ten Hemelopneming Werkhoven**

“CarnaValentijn“

14 februari 2021

In verband met de Corona maatregelen is het dit jaar helaas niet mogelijk een carnavalsmis te organiseren. Daarom haken de gezamenlijke carnavalsverenigingen en de geloofsgemeenschappen op deze carnavalszondag, 14 februari, aan bij het dag-thema Valentijn.

H. Nicolaaskerk Odijk

voorganger: parochiaan Wim Verheugt

m.m.v.:

carnavalsvereniging De Rijn pinters uit Odijk

muziek: cantors Vox Odicensis o.l.v. Joep de Cloet

1^{ste} collecte is bestemd voor de pastorale zorg in onze Geloofsgemeenschap.

2^{de} collecte is bestemd voor het Snuffelhonk Odijk.

OPENING

Openingslied: *Een beetje meer*
(CD; in stilte mee-lezen)
BlaasVaak (t: Jannes)



Ik ken jou nu al zo lang,
 maar jij weet niet wat ik verlang
 ooohohohoooho dat ga ik jou zeggen

Als ik droom, droom ik van jou
 en zie je naast me als m'n vrouw
 ooohohohoooho wat moet ik nou

Refrein: Ik wil je elke dag een beetje, beetje meer
 Mijn hartje gaat voor jou de hele dag tekeer
 Je maakt me stapelgek, dat geef ik toe
 Maar van dat wachten word ik wel een beetje moe
 Ik wil je elke dag een beetje, beetje meer
 Want als ik aan jou denk krijg ik de kriebels weer
 Ik word er crazy van, maar ja wat moet ik dan
 Ik wil je elke dag een beetje, beetje meer

'T is misschien een rare vraag,
 maar 't liefste wil ik jou vandaag
 ooohohohoooho ik kan niet meer wachten

zeg me wat jij voelt voor mij,
 en maak me met jouw liefde blij
 ooohohohoooho en kom bij mij

Refrein. 2x

Welkom en groet aan meevierenden via de webradio / inleiding,

Voorganger: Wim Verheugt

Ontsteken Coronakaars

Voorzitter CV de Rijn pinters: Björn van Beek

Gebed om vergeving

Allen: *Barmhartige God, wij belijden voor U
 en voor elkaar dat wij als mensen tekort schieten.
 Wij hebben wel van Uw woord gehoord,
 Maar we hebben het te weinig gedaan.
 Wij zochten soms teveel onszelf
 en leefden te weinig van uw liefde.
 Wij vragen daarvoor vergeving.
 Wij keren ons af van het kwaad dat wij gedaan hebben
 en wij vernieuwen voor U en voor elkaar
 onze wil tot het goede.
 Amen*

Loflied *Zingt voor Hem* **(in stilte mee-lezen)**
(t. Henk Jongerius / m. Johann Ludwig Steiner)

Zingt voor Hem die alle namen
 hemelver te boven gaat:
 Diep geheim van onze dromen,
 Naam die ons het zwijgen laat!

Zingt voor Hem die alle mensen
 vol verwondering doet staan:
 mensenkind om ons bewogen,
 klein en weerloos zonder naam!

Zingt voor Hem die alle dingen
 vruchtbaarheid en ruimte geeft:
 ademtocht, begin en einde,
 Naam die in ons midden leeft!

Openingsgebed

DIENST VAN HET WOORD

Openen van de Heilige Schrift

Eerste lezing uit het boek Leviticus

13,1-2.45-46

De HEER sprak tot Mozes:

"Heeft iemand een gezwel, uitslag of een vlek op zijn huid en gaat het lijken op huidziekte, dan moet men hem bij de priester Aäron of bij een priester van diens geslacht brengen.

Degene die aan huidziekte lijdt moet in gescheurde kleren lopen en zijn haren los laten hangen; hij moet zijn baard bedekken en roepen: Onrein, onrein!

Zolang de ziekte duurt is hij onrein; hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven."

Woord van de Heer

Allen: *Wij danken God.*

Tussenzang: *Voor mensen*

(t. Henk Jongerius naar de brief aan de Efeziërs
2, 11-22 / m. Jan Raas)

(in stilte mee-lezen)

Voor mensen geboren
om woorden te horen,
gelukkig te leven,
elkaar te vergeven:
is er een licht opgegaan.

Voor mensen, onmachtig
om heil te verwachten,
gevangen genomen,
verlamd om te lopen:
is er een weg om te gaan.

Voor mensen, ontluisterd,
 in boeien gekluisterd,
 beroofd van hun wensen
 door andere mensen:
 is er een man voorgegaan.

Voor mensen, gevallen,
 tot niemand vervallen,
 die levend al dood zijn
 en dood zonder hoop zijn:
 is er een mens opgestaan.

Evangelie

V : De Heer zal bij U zijn.

Allen: *De Heer zal U bewaren.*

Wij luisteren naar het heilig evangelie
 van de Heer Jezus Christus volgens Markus 1, 40-45

Allen: *Lof zij U, Christus.*

In die tijd kwam er eens een melaatse bij Jezus
 die op zijn knieën viel en Hem smeekte:

"Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen."

Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit,
 raakte hem aan en sprak tot hem:

"Ik wil, word rein."

Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd.

Terwijl Hij hem wegstuurde vermaande Hij hem met klem:

"Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt,

maar ga u laten zien aan de priester

en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven,
 om ze het bewijs te leveren."

Eenmaal vertrokken

begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen
 en ruchtbaarheid aan de zaak te geven,

met het gevolg dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen,
maar buiten op eenzame plaatsen verbleef.

Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe.

Woord van de Heer

Allen: *Wij danken God.*

Evangelielied: *Wanneer uw liefde mij omgeeft (in stilte mee-lezen)*
(t. Jan Mul, naar Psalm 23 / m. Joep de Cloet)

Wanneer uw liefde mij omgeeft
zal het mij aan niets ontbreken,
U, Herder, weet wat in mij leeft.

Wanneer uw liefde mij omgeeft
ben ik een kind dat toekomst heeft,
uw stok en staf zijn mij tot teken.

Wanneer uw liefde mij omgeeft
zal het mij aan niets ontbreken,
zal het mij aan niets ontbreken.

OVERWEGING

Stil / meditatief moment

Woorden van geloof:

Ik geloof in God en daarom geloof ik in de mensen

Ik geloof in God
 en daarom geloof ik in de mensen:
 in hun denken, in hun harde werken,
 in hun goedheid, hun goede bedoelingen
 en in hun geluk,
 dat verder gaat dan dit aardse bestaan.

*Ik geloof in het leven
 en dat het een gave is,
 en dat ik anderen blij kan maken door goed te zijn.*

Ik geloof in het stoere volhouden,
 dat soms zoveel energie vraagt
 en dat ik anderen kan helpen
 om ook vol te houden.

*Ik geloof dat ook de moeilijke dingen van het leven die ik ervaar,
 mij een sterkere mens kunnen maken.*

Ik geloof in het mooie van elk jaargetijde,
 ik geloof in de mogelijkheid dat mensen
 als een grote mensenfamilie samenwerken.

*Ik geloof dat zoveel mogelijk bezitten
 mij niet echt rijk maakt,
 dat echte rijkdom te vinden is in onderlinge zorg en liefde.*

Ik geloof in ieder mens, in de bekwaamheid
 die God ons geeft om gelukkig te zijn,
 door met anderen geluk te delen,
 in eerlijkheid, trouw, hartelijkheid, geloof en goed-zijn.

*Ik geloof en hoop dat ik dit alles zal blijven geloven. Ik geloof dit,
 omdat Christus ons deze manier van leven heeft voorgedaan.
 Amen.*

Voorbede en intenties

Ná iedere intentie zingen wij: *Zie ons jouw mensen*
(t. Michaël Steehouder / m. Joep de Cloet)
(in stilte mee-lezen)

*Zie ons jouw mensen,
 bewaar ons in jouw handen,
 breng ons naar jouw vrede.*

Intermezzo *pianomuziek*

Onze Vader (t: Eppie Dam)

Onze Vader, bron en licht, laat uw naam ons heilig blijven,
 hier benard, door ons ontwricht die uw woorden onderschrijven.
 En nog bidden wij met smart, laat uw rijk op aarde komen;
 bind uw wil ons op het hart en wij ademen volkomen.

*Reik ons brood voor alledag en vergeef wat wij misdeden,
 zoals onze hand vergaf wie tekort deed in 't verleden.
 Hoed ons voor de diepe nacht, leid ons niet op blinde paden;
 red ons, zijn wij in zijn macht, uit de handen van het kwade.*

Onze Vader, want Gij zijt meer dan alle aardse namen,
 groot in kracht en heerlijkheid, tot in alle tijden.
 Amen.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen,
 dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van
 zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar
 de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser
 Jezus Christus.

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.

Amen.

VREDEWENS



Bij de Vredewens **blijven de kerkgangers op hun plaats zitten** en geven elkaar **geen hand**.

Lied bij het dankgebed *Mens voor de mensen zijn*
(t. en m. Marcel Weemaes / bew. Joep de Cloet)

Refrein: Mens voor de mensen zijn, herder als God,
trooster voor groot en klein, zo lief als God.

Mensen omarmen, hun tranen verstaan,
troosten en stelen, de weg samen gaan. Refrein.

Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht,
niet op zichzelf maar op an'dren bedacht. Refrein.

Gods woorden spreken, aanstekelijk echt,
zijn liefde tonen en doen wat Hij zegt. Refrein.

Licht in het duister zijn, wakende vlam,
mens van vertrouwen zijn, zijn wie men kan. Refrein.

Dankgebed *U hebt geen naam, God*

U hebt geen naam, God geen mond, geen voeten,
 maar mensen omhelzen elkaar
 ze noemen U Vader
 en U wordt reisgenoot, voeten op onze weg,
 hand in de onze gelegd, arm om ons heen geslagen,
 huis en geliefde, bloeiende boom, vruchtbare schoot,
 stad van vrede, genade op genade.

*Wij hebben U nooit gezien, God,
 maar U bent niet ver, want er is maar één weg
 en wij komen U tegen op het kruispunt,
 waar mensen van elkaar houden,
 genade zijn voor elkaar en daardoor de wereld dienen.
 Daarvoor willen wij U danken.*

U bent niet ver, God, want er is geen heil in mensen alleen,
 in eenzaam bezit, in macht zonder dienstbaarheid. U bent niet ver, God,
 want U geneest en geeft overvloed van leven,
 overal waar mensen worden gegeven aan mensen.

*Wij hebben U nooit gezien, God,
 maar U geeft Uzelf aan ons,
 in een medemens,
 in een geliefde,
 in een reisgezel,
 in Jezus, de knecht van de wereld.
 En daarvoor kunnen wij U nooit genoeg bedanken.*

God,
 laat deze gezindheid van Jezus ons allen bezielen,
 als mensen voor elkaar brood en wijn willen zijn,
 opdat uw rijk kome in deze wereld
 en opdat uw wil van vrede en gerechtigheid overal geschiede.
Amen.

SLOT

SLOTGEBED / SLOTGEDACHTE

Afstand

we zwaaien naar elkaar
 vanachter het raam
 we praten honderduit
 met een straat ertussen
 vanuit de verte
 overlaad ik je
 met innige handkussen
 ik hoor je stem
 die zegt dat je me missen zou
 maar ik hou met afstand
 het meest van jou

Tierelieren

MEDEDELINGEN

AFSLUITING EN ZEGEN

Hartelijk dank aan allen
en een fijne Valentijnsdag gewenst.
Wij hopen u allen volgend carnaval terug te zien
in weer een echte carnavalsmis.

A l a a f !



Slotlied: "Nie knieze nie zeure" (CD; in stilte mee-lezen)

Refrein: Nie knieze nie zeure, dat is hartstikke fout.
(2x) Vergeet niet te leven, want straks ben je oud.

Soms lijkt alles triestig,
zwarter dan de nacht.
Maar het wordt weer helder,
als ge weer eens lacht.
Lachen is een wonder,
alles komt terecht.
Weg verdriet en zorgen,
het leven is niet slecht.

Refrein: (2x)

Wie kan mij vertellen,
waar de hemel is?
Boven bij de vogels,
of onder bij de vis?
Ik zal het u vertellen:
de hemel, die is hier!
Daarom, beste mensen,
maak toch veel plezier.

Refrein: (2x)

Al ben je vijf en zestig,
en trek je A.O.W.
Dan moet je niet gaan denken:
nou tel ik niet meer mee.
Want 't is aan u gegeven,
om eeuwig jong te zijn.
Wees daarom blijmoedig,
en geen stuk chagrijn.

Refrein: (2x)



BLAAS ✓ AAK



Er is **geen koffie** na afloop.

De kerkgangers verlaten met **inachtneming van de 1,5 m afstand** per vak de kerk.

Houdt u aan de aanwijzingen.

Denkt u aan de uitgangcollectes (namelijk de 1^e en 2^e collecte)?

Wilt u het **Liturgieboekje**, na afloop van de Viering, **zelf mee naar huis** nemen?

Fijn dat je er bent. Wil je in contact blijven? www.PJ23.nl



R.K. Parochie
Paus Johannes XXIII



© Afbeeldingen, teksten en muziek zijn voor zover mogelijk overgenomen met toestemming van rechthebbenden.