



Wensboom deze kerst centraal in Odijk

We zijn op weg naar Kerstmis. De derde kaars van de advent brandt. We willen ons voorbereiden op wat komt. En doen dat ook dit jaar ieder op onze eigen manier.

Ook in de Geloofsgemeenschap van de H. Nicolaaskerk is het aftellen naar Kerstmis inmiddels begonnen. En net als vorig jaar staat er een hele grote Wensboom in het plantsoen voor de kerk. Help mee om deze boom te versieren!

De Odijkse Wensboom

Vanaf dinsdag 14 december staat er bij de H. Nicolaaskerk in Odijk een grote kerstboom. Centraler kan hij niet staan in het dorp. Wij nodigen iedereen in ons dorp uit om in de aanloop naar kerst, een eigen bijdrage te leveren aan het optuigen van deze boom.

Het is onze wens deze boom in korte tijd uit te laten groeien tot *de* plek waar inwoners van Odijk met elkaar hun kerstgedachten delen. Waar zij elkaar met hun kerstboom-bijdrage een hart onder de riem steken. Waar zij elkaar ontmoeten met warm gekozen woorden. Waar zij samen het Odijks kerstgevoel inkleuren. En zich zo in deze bijzondere tijd verbonden mogen weten met elkaar.

Kom ook vanaf 14 december naar het kerkplein en laat (jo)uw kerstwens achter in deze boom. Schrijf het met watervaste stift op een grote kerstbal. Voorzie de boom van kleur met (jo)uw eigengemaakte, regenbestendige kerstversiering. Of lijst een prachtig gedicht in en zoek er een mooi plekje voor, zo hoog als u/jij kunt reiken. Wat (jo)uw bijdrage aan de boom ook mag zijn: wees creatief en maak er iets moois van.

Plaats jouw kaarsje bij de boom

Dagelijks vanaf zonsondergang is het mogelijk om (jo)uw eigen kerstlichtje te laten branden bij de boom. Neem (jo)uw eigen regen- en windbestendige lantaarntje mee en zoek er een mooi plekje voor. Zo plaatsen we in die donkere dagen voor kerst het groeiend Odijks kerstgevoel gezamenlijk in de spotlights.

Kerstavond, een zee van licht

Op vrijdagavond 24 december is het tijd voor de *grote finale*. We hopen dat iedere inwoner van Odijk die avond even de deur uitgaat om zijn of haar lichtje bij de Wensboom te ontsteken. Samen zorgen we zo voor een zee van licht. Het licht van het Kerstkind. Bedoeld voor ons allemaal. Zichtbaar in Odijk.

Nadere informatie

Kijk voor actuele informatie over openingstijden en kerstvieringen op www.nicolaaskerkodijk.nl