

De bouwstenen van de zondag

# Volg de ster - Wijze mannen zoeken een koningskind

## B. GEBED ALS DE KINDERDIENST BEGINT

Goede God,  
Vandaag horen we of de wijze mannen het kind Jezus vinden.  
De koning naar wie ze al zo lang op zoek zijn.  
Ze volgen zijn ster vanuit een ver land.  
Een ster die soms helder aan de hemel scheen.  
Een ster die vaak helemaal niet te zien was.  
Wij kunnen veel leren van de zoektocht van de mannen.  
De zoektocht kost tijd, moeite en veel geduld.  
Maar ze weten dat het vinden van deze koning alle moeite waard is.  
Laten wij ook naar u blijven zoeken.  
Amen.



### Tip

Ga in een kring zitten voor dit gebed. Je kunt een kaars aansteken, of de kaars die je meeneemt uit de dienst in het midden zetten.



## 9. BIJBELVERHAAL

### 4-8 jaar

Bij Matteüs 2:1-12

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de kinderen om goed te kijken en te vertellen wat ze zien.

Je kunt eventueel de weetjes uit het bovenbouw materiaal gebruiken om wat meer uit te leggen.



### Een ster wijst de weg

Een groepje mannen reist door de woestijn. Ze komen uit een ver land in het oosten. En het zijn niet zomaar mannen. Het zijn heel wijze mannen, die veel weten van sterren. Een poosje geleden hebben ze 's nachts een bijzondere ster in de lucht zien staan. Een

ster die ze nog nooit eerder hadden gezien.

De wijze mannen wisten meteen dat er iets bijzonders aan de hand was. Zo'n bijzondere ster, dat kon maar één ding betekenen: er is ergens een nieuwe koning geboren. Een heel belangrijke koning. Daar wilden ze direct naartoe!

De wijze mannen pakten hun spullen in, ze zochten cadeaus uit voor de nieuwe koning. En ze gingen op reis. Maandenlang hebben ze erover gedaan. Maar eindelijk zijn ze in Jeruzalem, de hoofdstad.

'Hallo,' zeggen ze tegen een koopman op de markt. 'Weet u misschien waar we de koning van de Joden kunnen vinden? Die koning die net geboren is? We hebben zijn ster gezien. Die kwam zomaar ineens omhoog aan de hemel. We zijn gekomen om hem te bezoeken. We willen hem graag cadeaus geven.'

'Een nieuwe koning?' zegt de man. 'Eh... ik weet van niks.'

'Ik weet het ook niet,' zegt een oude vrouw. Het lijkt wel of ze een beetje bang is.

Iedereen in Jeruzalem hoort over de buitenlandse mannen die op zoek zijn naar



De bouwstenen van de zondag

# Volg de ster - Wijze mannen zoeken een koningskind

een nieuwe koning. En iedereen schrikt. Want Herodes is de koning van Israël. En Herodes is geen goede koning. Hij kan heel boos worden als hij denkt dat iemand anders koning wil worden.

'Wát!' roept Herodes, als hij hoort waar de mensen in Jeruzalem het over hebben. 'Een nieuwe koning? Waar gaat dit over! Ik ben hier koning! Is er soms iemand die mij wil weggagen en zélf koning wil worden?'

'Vast niet, koning,' zegt een dienaar. Zijn stem trilt een beetje. 'Dat kan ik me niet voorstellen. Het gaat waarschijnlijk over zo'n voorspelling uit de heilige boeken. De mensen hier wachten al honderden jaren op iemand die ze 'de redder' noemen.'

'Soldaten!', schreeuwt Herodes. 'Haal de priesters naar het paleis! En iedereen die verstand heeft van de heilige boeken!'

Even later staan ze allemaal bij de koning in de troonzaal, de priesters en de andere mannen die veel van de heilige boeken weten. 'Die redder,' zegt koning Herodes. 'Die redder waar het in jullie heilige boeken

over gaat. Weten jullie ook waar die geboren zal worden?'

Eén van de mannen knikt. 'Ja, koning, dat is in Betlehem. Er staat in de heilige boeken: Luister, Betlehem, jij bent een heel belangrijke stad! Want uit Betlehem komt de leider van Israël. Hij zal zorgen voor het volk van God. Net zoals een herder voor zijn schapen zorgt.' 'Aha,' zegt Herodes, en hij krabt aan zijn baard. 'Betlehem dus? Oké. Dat was het. Wegwezen, jullie.'

Die avond, als niemand het ziet, laat Herodes de wijze mannen bij zich komen.

'Vertel eens,' zegt hij vriendelijk. 'Vertel eens over die ster. Wanneer hebben jullie die voor het eerst gezien? En hoe zag hij er precies uit?'

Ik vind het zo'n goed idee dat jullie zijn gekomen om die nieuwe koning te eren. Dat wil ik ook graag doen. Ik heb voor jullie uitgezocht waar jullie de nieuwe koning kunnen vinden. Dat is in Betlehem. Dat is een stadje hier niet zo ver vandaan. Ik zat te denken, als jullie daar geweest zijn, kom dan weer even langs in het paleis. Als jullie me nou

vertellen waar hij precies woont, dan kan ik er ook naartoe. Zo'n belangrijke koning wil ik ook eren.'

'Dat doen we, majesteit,' zeggen de wijze mannen. 'En bedankt dat u hebt uitgezocht waar we heen moeten.'

De wijze mannen gaan nog dezelfde avond op weg.

'Kijk,' zeggen ze tegen elkaar, en ze wijzen naar de lucht. 'Daar staat de ster weer. Hij wijst ons gewoon de weg.' 'Volgens mij moet het dat huisje zijn!' zegt een van de mannen. 'Het lijkt wel of de ster daar blijft hangen. Zullen we daar naar binnen gaan?'

De mannen gaan het huisje binnen. Daar zien ze een kleine baby. Hij ligt in de armen van zijn moeder.

Klopt dit wel? Een baby in een klein huisje, dat kan toch geen koning zijn? Maar de ster heeft hun de weg gewezen. Dit moet toch echt de koning zijn die ze gezocht hebben. De wijze mannen knielen zomaar op de grond neer. 'Koning,' zeggen ze eerbiedig. 'Majesteit.' 'Het is een eer om u te ontmoeten.' 'Wilt u alstublieft deze cadeaus van ons

aannemen?'

De kleine Jezus zegt niks terug. Hij slaat met zijn handjes en lacht. Maar de mannen leggen de cadeaus voor hem neer. Heel dure cadeaus zijn het. Goud, wierook en mirre.

'Laten we hier in de buurt blijven slapen,' zeggen de mannen als ze weer buiten zijn. 'Dan gaan we morgen terug naar koning Herodes. Dan leggen we hem uit hoe hij hier kan komen. Dan kan hij ook cadeaus komen brengen.'

Maar 's nachts dromen de wijze mannen allemaal hetzelfde. In hun droom horen ze de stem van God. Hij zegt tegen hen: 'Jullie moeten niet teruggaan naar Herodes.'

De volgende morgen staan ze op. 'Laten we maar niet teruggaan naar Herodes,' zeggen ze tegen elkaar. 'Laten we maar een andere weg nemen.'

En daar gaan ze, de wijze mannen. Terug naar hun eigen land. Wat zullen ze daar gaan vertellen?

De bouwstenen van de zondag

# Volg de ster - Wijze mannen zoeken een koningskind

## 8-12 jaar

*Matteüs 2:1-12*

### Wijze mannen zoeken een kind

Jezus werd geboren in Betlehem, een stad in Judea. Herodes was op dat moment koning.

Niet lang na de geboorte van Jezus kwamen er wijze mannen in Jeruzalem aan. Ze kwamen uit het oosten, uit een ver land. Ze vroegen aan de mensen in Jeruzalem: 'Waar is de koning van de Joden die kortgeleden geboren is? We hebben zijn ster gezien. Die kwam aan de hemel omhoog. En nu zijn we gekomen om de nieuwe koning te eren.' Toen koning Herodes dat hoorde, schrok hij vreselijk. Ook de andere mensen in Jeruzalem schrokken. Herodes liet alle priesters en wetsleraren bij elkaar komen. Hij vroeg

aan hen: 'Waar zal de Messias geboren worden?' Ze zeiden: 'In Betlehem in Judea, want dat wordt al verteld in de heilige boeken. Daar staat: «Luister, Betlehem in Judea, jij hoort bij de belangrijkste steden van het land. Want uit Betlehem komt de leider van Israël. Hij zal zorgen voor het volk van God, zoals een herder voor zijn schapen zorgt.»'

De wijze mannen vinden het kind  
Toen liet Herodes de wijze mannen in het geheim bij zich komen. Hij wilde precies weten wanneer ze de ster voor het eerst gezien hadden. Daarna zei hij: 'Ga naar Betlehem en zoek uit waar het kind precies is. Als jullie hem gevonden hebben, moet je dat aan mij komen vertellen. Dan kan ik ook naar hem toe

gaan om hem te eren.'

Na het gesprek met Herodes gingen de wijze mannen op weg. En opeens was daar de ster weer die ze al eerder gezien hadden. Toen ze de ster weer zagen, waren ze erg blij. De ster wees hun de weg. Hij bleef staan boven het huis waar het kind was.

De wijze mannen gingen naar binnen. Daar zagen ze het kind bij zijn moeder Maria. Ze knielden voor hem en eerden hem. Ze gaven hem de dure geschenken die ze meegebracht hadden: goud, wierook en mirre. 's Nachts kregen de wijze mannen een droom. In de droom zei God tegen hen: 'Jullie moeten niet teruggaan naar Herodes.' En dus gingen ze langs een andere weg terug naar hun land.

