

De bouwstenen van de zondag

# Volg de ster - Wijze mannen zoeken een koningskind

## 10. OM TE WETEN



### Wijze mannen

In de Griekse tekst van Matteüs staat dat er *magi* uit het oosten kwamen. Ons woord 'magiërs' komt van dat Griekse woord. Waren de wijze mannen dan tovenaars? Nee, dat ook weer niet helemaal. Waarschijnlijk wisten ze veel over de gebruiken die bij de godsdiensten van Perzië en Mesopotamië hoorden (dat zijn de landen die Matteüs met 'het oosten' bedoelt). Mensen in die landen dachten dat de sterren iets vertelden over de toekomst. Eén taak van *magi* was daarom om naar de sterren te kijken en te bedenken wat de stand van de sterren aan de hemel zou kunnen betekenen.

### Herodes de Grote

In de Bijbel komt meer dan één Herodes voor. De Herodes in dit verhaal is Herodes de Grote. Hij was vanaf 37 voor Christus koning over de Romeinse provincie Judea. Herodes stamde niet af van David, zoals eerdere koningen van Juda. Hij hoorde zelfs niet eens echt bij het Joodse volk! Bovendien was hij best gewelddadig. De mensen in Juda vonden hem daarom een slechte koning, ook al zorgde hij ervoor dat de tempel in Jeruzalem groter en mooier werd.

## 11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen: 'weetvragen' en 'denkvragen'. Antwoorden op de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook geen foute antwoorden!

### 4-8 jaar

- Waarom worden de mannen in het verhaal 'wijs' genoemd?
- Waarom is één van de sterren die ze zien voor hen bijzonder?
- Waar gaan ze naartoe als ze de ster hebben gezien?
- Wat staat er in de heilige boeken over waar de redder geboren wordt? Weet je wie er nog

meer uit die stad komt?

- De wijze mannen zijn blij dat ze de ster weer zien. Waar ben jij blij om met Kerst?



### 8-12 jaar

- Weet jij wat een navigatiesysteem is? Wat is daar handig aan? Heeft het ook nadelen?
- Welk 'navigatiesysteem' hebben de wijze mannen?
- Waarom zouden wijze mannen uit een verland al die moeite doen voor een ster?
- Waarom zoeken ze in Jeruzalem naar de nieuwe koning?
- Hoe komen ze erachter dat ze naar Betlehem moeten?
- Vonden ze hun reis de moeite waard, denk je?

## 12. OM TE ZINGEN



Liederen die goed bij dit verhaal passen, zijn *Ga je mee op zoek naar het koningskind* van Jan Visser, *De wijzen, de wijzen, die gingen samen reizen* van Hanna Lam of *Als je veel van iemand houdt* van Ely en Rikkert.