

Het witte  
**Boekje**



*Ontmoeten, delen en leren*  
*2023 - 2024*

# Voorwoord

## *Ontmoeten, delen en leren*

Met veel plezier presenteren we het Witte Boekje voor het seizoen 2023/2024 met daarin een kleurrijk palet aan activiteiten en ontmoetingen.

Deels worden de activiteiten georganiseerd door de Protestantse Gemeente Odijk, deels door de Geloofsgemeenschap Heilige Nicolaas en deels vanuit de twee kerken samen.

Voor u als lezer is dit eigenlijk niet van belang: bij alles wat er aangeboden wordt ben je van harte welkom. Of je nu in Odijk woont of daarbuiten. Of je nu lid bent van een kerk of niet.

Houd, voor meer informatie, de nieuwsbrieven van beide kerken in de gaten voor mogelijke wijzigingen, aanvullingen of nieuwe initiatieven. Je kunt je op de nieuwsbrieven abonneren via de websites van beide kerken.

*Namens de Geloofsgemeenschap Heilige Nicolaas: Janny van Schip en Marie-José  
Kuijper-Kroon, mjkroon@hotmail.nl  
www.nicolaaskerkodijk.nl*



*Namens de Protestantse Gemeente te Odijk (Witte Kerkje):  
ds. Bertie Boersma, Harriët  
Schneider en Barbara Plancken (coördinator)  
bplancken@gmail.com  
www.pknodijk.nl*



## Inhoud

<b>Gesprekskringen .....</b>	<b>5</b>
Kring voor opgroeiende gezinnen .....	5
Oecumenische kring 25-45 jaar.....	5
Wat geloof ik nog? (Seniorenkring).....	5
Met het oog op de zondag .....	6
Eeuwigheidszondag.....	6
Het goede leven – Reinier Sonneveld .....	6
Kijk op geloof.....	7
Avond over dementie.....	7
Het boek Openbaring .....	7
Het heilige in het alledaagse: compassie .....	8
<b>Gebed &amp; Stilte.....</b>	<b>9</b>
Woensdagavondgebed.....	9
Open Kerk.....	9
Stilte in Eenvoud.....	10
Mariakapel.....	10
Oecumenische Seniorenviering 6 oktober 2023 .....	10
<b>Ontmoeting.....</b>	<b>11</b>
Koffie met een oortje .....	11
Oudjaarsavond met een oortje en een oliebol .....	11
Eten met Dorpsgenoten .....	11
Ontmoeting met Dorpsgenoten .....	12
Samen aan tafel.....	12
Sobere Maaltijden 2024 .....	12
<b>Cultuur &amp; Muziek .....</b>	<b>13</b>
Catharijneconvent: Fashion for God .....	13
Open Podium.....	13
<b>Duurzaamheid.....</b>	<b>14</b>
Het Klimaatboek.....	14
Film: The Game Changers.....	14
Onderhoud kerktuin .....	14
Onderhoud kerkhof.....	15
<b>Diverse activiteiten .....</b>	<b>15</b>
<b>Liturgisch bloemschikken .....</b>	<b>15</b>
Sint Maarten – 11 november .....	16
Lezing over Sint-Nicolaas.....	16
Pub Quiz.....	16

Driekoningenvoettocht 2024 .....	17
Kinderleerhuis: catechese groep 7/8 .....	18
Kidskerk .....	18
Kindercatechisatie .....	18
Kinderclub.....	19
Jeugdkerk.....	19
Kindernevendienst .....	19

# Gesprekskringen

## Kring voor opgroeiende gezinnen



Veel ouders lopen tegen dezelfde vragen aan als het gaat om opvoeden. Bijvoorbeeld over je eigen rol in het gezin. En over de geloofsoepvoeding in het gezin waarin jij bent opgegroeid en nu in je eigen gezin. En hoe vind je daar een weg in?

Het is fijn om daar met elkaar over te praten. Niet vluchtig bij het ophalen van de kinderen of tussen de schappen van een supermarkt, maar in alle rust eens delen welke vragen én tips je hebt voor elkaar. Uiteraard is het ook als ontspannend samenkomen bedoeld.

De kring voor opgroeiende gezinnen over geloofsoepvoeding staat onder leiding van Jerfaas de Jong en Amanda Maseland en vindt ongeveer om de 6 weken in onderling overleg bij verschillende deelnemers plaats.

**Data:** nog af te spreken

**Plaats en tijd:** bij deelnemers thuis, tijd nog af te spreken.

**Informatie en aanmelding:** Jerfaas, 06-33054360

## Oecumenische kring 25-45 jaar

Iedereen tussen ongeveer de 25-45 jaar uit zowel het Witte Kerkje als de Nicolaaskerk is welkom bij de Oecumenische Kring. Deze geloofskring vindt om de zes weken op woensdagavond plaats. Onderwerpen worden door leden van de kring aangedragen en voorbereid.

**Data:** 6 september, 25 oktober, 29 november, 31 januari, 20 maart, 15 mei, 28 juni eindborrel (vrijdag).

**Plaats en tijd:** Meenthoek, 20.00 uur

**Informatie en aanmelding:** Jojanneke, [jojannekevanderbeek@gmail.com](mailto:jojannekevanderbeek@gmail.com)

## Wat geloof ik nog? (Seniorenkring)

Geloof jij nog in de hemel? 'Is alles wat ik vroeger geleerd heb nog waar?' 'Zijn jouw kleinkinderen nog gedoopt?' Allemaal vragen die op oudere leeftijd kunnen opkomen. Op deze ochtend willen we hierover in gesprek gaan: wat heeft u, wat heb jij meegekregen aan geloof en hoe is dat in de loop van het leven veranderd? Bert Staal en Bertie Boersma zullen de bijeenkomst leiden. Bij voldoende belangstelling is er ruimte voor vervolggeloesprek(ken). Vorig najaar zouden pastor Adrie Verweij en ds. Bertie Boersma deze kring samen leiden. Helaas is het er niet meer van gekomen. Als ode aan Adrie komen we in de week van Pasen, rond de sterfdag van Adrie, samen.

**Datum:** donderdag 4 april 2024

**Plaats en tijd:** Nicolaaskerk, 10.00 uur

**Informatie en aanmelding:** Bertie, [dsboersma@fqj.nl](mailto:dsboersma@fqj.nl)



## Met het oog op de zondag

Met elkaar lezen en bespreken we de Bijbeltekst van de komende zondag, met een open hart voor de tekst en voor elkaar. Ds. Bertie Boersma leidt het gesprek, opgave is niet nodig.

**Data:** 20 september, 24 oktober, 12 december, 23 januari, 19 maart, 16 april en 11 juni

**Plaats en tijd:** Meenthoek, van 10.00 tot 11.00 uur

**Informatie:** Bertie, dsboersma@fqi.nl

## Eeuwigheidszondag

Op zondag 26 november gedenken we allen die in het afgelopen jaar gestorven zijn. We noemen hun namen met eerbied en genegenheid en ontsteken het licht voor hen. We zoeken troost bij elkaar en bij God. Als voorbereiding op deze zondag is er in de week daaraan voorafgaand een bijeenkomst voor iedereen die in het afgelopen jaar of eerder een dierbare heeft verloren. Met elkaar bereiden we ons voor op deze zondag zodat we het nog bewuster kunnen meemaken.

**Datum:** Woensdag 22 november 2023

**Plaats en tijd:** Meenthoek, aanvang 19.30 uur

**Informatie en Aanmelding:** Bertie, dsboersma@fqi.nl



## Het goede leven – Reinier Sonneveld

het  
goede  
leven  
reinier sonneveld



‘Reinier Sonneveld neemt geen genoegen met brave antwoorden of zwakke excuses. Eerlijk, kritisch, schurend en uitdagend; een spiegel voor de ziel. Voor wie het aandurft!’ De schrijver, die theologie studeerde, zegt in de inleiding: ‘Er zijn talloze invloeden in mijn leven. Allemaal bepalen ze wie ik ben en hoe ik mij gedraag. Van sommige invloeden bloei je op, van andere verdor je.’ Hij gelooft dat Jezus hierbij het verschil maakt. Als we tot bloei willen komen, zullen we ons op Hem moeten concentreren. Het volgen van Jezus is een rode draad in het boek. Het boek bestaat uit drie delen: We aanbidden goden, nog steeds. We logeren in een complexe wereld. We worden wie we bewonderen. Het is voor het eerst uitgekomen in 2009 en is nog zeer actueel. Elk van de 10 hoofdstukken bevat gespreksvragen. Het leest makkelijk maar het is geen ‘vrijblijvend’ boek, het zet aan tot een eerlijk kijken naar onszelf. We

willen dit boek bespreken in 10 avonden. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het boek aanschaffen (€ 13,90).

**Data:** op maandagavonden, eens in de twee weken.

De eerste bijeenkomst is op maandag 9 oktober 2023.

**Plaats en tijd:** Meenthoek of bij deelnemers thuis, afhankelijk van het aantal mensen, van 20.00 tot 21.30 uur

**Informatie en aanmelding:** Harriët, harrietschneiderarendse@gmail.com of 06-30689242

## Kijk op geloof

In januari starten we een serie avonden waarbij we met elkaar in gesprek gaan aan de hand van het boek 'Kijk op geloof' van ds. Hendri Veldhuis. We gaan op zoek naar God, binnen en buiten de gemeente.

Voor wie wil is er aansluitend gelegenheid om gedoopt te worden en/of belijdenis te doen.

**Start:** januari 2024 (met elkaar zoeken we passende data)

**Plaats en tijd:** Meenthoek

**Informatie en aanmelding:** Bertie, dsboersma@fqi.nl



## Avond over dementie



*Een avond over de wondere wereld van dementie.*

Jeanette Verwoert werkt als geestelijk verzorger in een verpleeghuis en vertelt over haar ontmoetingen met mensen met dementie. Graag gaat zij met u in gesprek over vragen als: Hoe blijf je elkaar begrijpen als de emotie het overneemt van de ratio? Hoe blijven we elkaar ontmoeten op het gebied van zingeving?

Voel je welkom en neem vooral iemand mee!

**Datum:** 20 februari 2024

**Plaats en tijd:** Meenthoek, 19.30 uur

**Informatie en aanmelding:** Bertie, dsboersma@fqi.nl

## Het boek Openbaring



Vaak is de Openbaring van Johannes bron van speculatie geweest over een ophanden zijnde eindtijd. Beelden van dreiging en ondergang werden gekoppeld aan gebeurtenissen in verleden, heden en toekomst. Dat gaf aanleiding tot angst en vluchtgedrag. Ook een dictator als Hitler maakte graag gebruik van thema's uit het boek Openbaring om aan de betekenis van het

nazisme een religieuze dimensie te geven en zo de gevraagde offers aan het Duitse volk te legitimeren. Hij sprak over een duizendjarig rijk dat de opmaat zou worden voor een glorieuze toekomst. Intussen weten we hoe dit is afgelopen. In deze bijeenkomsten zullen we vooral aandacht besteden aan de structuur en de opbouw van het boek dat een duidelijke getallensymboliek en veel invloeden uit het Oude Testament kent. De hoofdrol is niet weggelegd voor de draak die de vernietiging van de wereld ensceneert, maar voor het Lam Gods dat waardig bevonden wordt de boekrol van de geschiedenis te openen. Hij zal degenen wier namen geschreven staan in het boek van het leven, gidsen naar een nieuwe hemel en aarde. Voor de deelnemers is een reader beschikbaar.

**Data:** zondagavond 19 november, 17 december, 14 januari en 11 februari

**Plaats en tijd:** Singel 97 in Odijk, 20.00 uur

**Informatie en aanmelding:** Daco, d.coppoolse@casema.nl

# Het heilige in het alledaagse: compassie



Vanuit de gezamenlijke kerken van Bunnik en Odijk wordt traditiegetrouw een Joods Leerhuis georganiseerd. Afgelopen voorjaar was Henri Vogel onze gast. In zijn werkzame leven was hij mede-eigenaar van een internationale technische groothandel en mediator, en daarna verdiepte hij zich op uiteenlopende manieren in zingeving. Hij vertaalde o.a. het boek *Het heilige in het alledaagse* (van Alan Morinis) en is actief in de Mussar-beweging (omschreven als een authentiek Joods pad voor spirituele ontwikkeling). Mussar wordt ook wel het best bewaarde geheim in het Jodendom genoemd.

We hoorden deze avond hoe we via zelfonderzoek en oefening een beter, mooier en prettiger mens kunnen worden en goede karakter-eigenschappen als geduld kunnen ontwikkelen. Gezien het enthousiasme van de deelnemers is er een vervolgvond gepland, waarin we stil zullen staan bij andere karaktereigenschappen zoals compassie voor anderen. Deze avond is ook goed te volgen voor belangstellenden die de eerste avond niet hebben bijgewoond. Aanvullende informatie volgt op verzoek en bij opgave.

Deelname aan deze avond kost 7,50 Euro.

**Datum:** maandag 9 oktober 2023

**Plaats en tijd:** Meenthoek, 19.30 uur

**Informatie en aanmelding:** voor 1 oktober bij Hanneke:

[hannekelafeber@gmail.com](mailto:hannekelafeber@gmail.com) (tel. 06-49796314 na 19.00 uur) of Anne Marie: [anne.laseur@me.com](mailto:anne.laseur@me.com)

## De kracht van Verhalen Vertellen

*Verteltraining o.l.v. Gottfrid van Eck*

Iedereen vertelt verhalen. We doen het dagelijks ongemerkt, wanneer we onze ervaringen of herinneringen met anderen delen. Toch is storytelling ook een vak apart. Want boeiend vertellen waarbij toehoorders aandachtig blijven luisteren, dat lukt niet iedereen zomaar. Het vraagt bepaalde vaardigheden, maar die zijn allemaal te leren. Iedereen die regelmatig voor groepen (in de kerk) spreekt - of het nu volwassenen of kinderen betreft -, kan er baat bij hebben om zich te verdiepen in de kracht van storytelling.

Ontdek tijdens deze training hoe je vaardigheden in het vertellen snel zullen toenemen. Je kunt de drie avonden los van elkaar bijwonen, maar als je je wilt verdiepen en graag wilt werken aan een eigen verhaal, is het volgen van de hele serie aan te raden. Na de eerste avond krijg je een huiswerkopdracht mee: zoek een verhaal - uit de Bijbel, een verhalenboek of uit je eigen leven - waarmee je aan de slag wilt.



**Inhoud van de training:**

- 1. Storytelling en de basisbeginselen.** Hierbij wordt m.n. aandacht besteed aan de verhaalstructuur, de inzet van je verbeelding en contact met je publiek.
- 2. Storytelling, het gebruik van zintuigen en perspectief.** Hoe spelen zintuigen een rol in je verhaal? Waar moet je dan op letten? Hoe kun je gebruik kunt maken van personages in een vertelling? Hoe werkt het ik-perspectief?
- 3. Storytelling, taalgebruik en improvisatie.** Welke soorten taal zijn er? Hoe kun je die op een goede manier inzetten? Hoe kun je binnen een verhaal variëren en improviseren? Hoe reageert het publiek op interactie en wat voegt dat toe?



**Docent Gottfrid van Eck** is opgeleid als theoloog (Rijksuniversiteit Utrecht) en al 25 jaar actief als professioneel verhalenverteller. Hij leerde het vak d.m.v. vele verteltrainingen, dramalessen en clownswerkshops. Hij produceerde talloze vertelconcerten, theatrale vertelvoorstellingen en Storytrails (verhalenwandelingen). Daarnaast geeft hij regelmatig workshops en ten slotte is hij initiatiefnemer en coördinator van Verhalenhuis Utrecht, een pioniersplek van Protestantse Gemeente Utrecht en de Janskerkgemeente.

**Data:** Donderdagen 11 januari, 18 januari en 25 januari 2024

**Plaats en tijd:** Meenthoek, 20.00 – 21.30 uur

**Informatie en opgave:** Gottfrid: [gvvaneck@telfort.nl](mailto:gvvaneck@telfort.nl)

(De cursus gaat door bij minimaal zes deelnemers en is vol met maximaal twaalf deelnemers)

**Kosten:** gratis voor leden van PKN en RKK Odijk en Bunnik

## Gebed & Stilte

### Woensdagavondgebed

Iedere 2<sup>e</sup> woensdagavond van de maand is er ruimte voor gebed. Na het lezen van een korte tekst worden er dank- en voorbedepunten gedeeld. Die kunnen gaan over het persoonlijk leven, over onze gemeente, of over de samenleving. Wie wil kan hardop meedoen in het gebed dat volgt, maar dat hoeft niet. Ook is het mogelijk om gebedspunten aan te dragen - graag zelfs! - via Harriët of Lia (contactgegevens hieronder). Daarnaast staat er in de hal van de Meenthoek een bus waar briefjes met gebedspunten in gedaan kunnen worden; dat mag met naam maar ook anoniem.



#### Gebed in de kerkdienst

Voor de duidelijkheid: als u voorbede wilt aanvragen voor gebed in de kerkdienst, dan kunt u dat doen bij ds. Bertie Boersma. U kunt ook uw voorbede opschrijven in het voorbedeboek dat voorin de kerk op een kathedraal staat. Dan wordt het in de eerstvolgende zondagse dienst meegenomen.

**Data:** elke tweede woensdagavond in de maand, dus 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december, 10 januari enzovoorts

**Plaats en tijd:** wordt vermeld in de digitale nieuwsbrief van het Witte Kerkje

**Informatie:** Lia, [mlroelofsen@planet.nl](mailto:mlroelofsen@planet.nl), 030-6567901 en Harriët, [harrietschneiderarendse@gmail.com](mailto:harrietschneiderarendse@gmail.com), 06-30689242)

### Open Kerk

Iedere woensdag is het Witte Kerkje geopend voor rust, bezinning en ontmoeting met dorpsgenoten en passanten.

In de kerkzaal kan men terecht voor het lezen van een dagtekst, luisteren naar meditatieve muziek of het aansteken van een kaars. In de Meenthoek is er ruimte voor ontmoeting.

**Data:** iedere woensdag behalve in de maanden juli en augustus

**Plaats en tijd:** Witte Kerkje, 10.00 – 12.00 uur (van 11.00 tot 12.00 uur is ds. Bertie Boersma aanwezig en beschikbaar voor persoonlijk gesprek)



## Stilte in Eenvoud



De paaskaars brandt, de leeskaarsen zijn aangestoken en na een korte openingstekst/gebed zijn we samen - in stilte. Er wordt niet met elkaar gesproken. In de kerk kan het koud en donker zijn. Wie eerder weg wil kan in stilte de kerk uitlopen. Wil je na afloop iets van je ervaringen of gedachten delen? Neem dan contact op met Anna Margriet Kommer.  
**Data:** Iedere 1e en 3e woensdagavond van de maand m.u.v. de maanden juli en augustus

**Plaats en tijd:** Witte Kerkje, 19.15-19.45 uur

**Informatie en coördinatie:** Anna Margriet, 030-6563999, a.m.kommer@familie.kaas.nl

## Mariakapel

In de Mariakapel voorin de Nicolaaskerk kun je tot Maria bidden en haar tussenkomst en bemiddeling aanroepen bij ziekte, zorgen, pijn, verdriet, om steun en uit dankbaarheid. Je kunt er vragen om kracht en een kaarsje opsteken. Je kunt er ook gewoon even zijn wanneer je behoefte hebt aan 'een momentje voor jezelf'.

**Data en tijden:** dagelijks geopend. Tot 27 oktober van 09.00 - 19.00 uur. Van 28 oktober tot 30 maart van 09.00 - 16.00 uur



## Oecumenische Seniorenviering 6 oktober 2023

In het Witte Kerkje is op vrijdag 6 oktober een oecumenische seniorenviering. De voorgangers zijn Elly Klein (H. Nicolaaskerk) en Bertie Boersma (Witte Kerkje). De samenzang wordt begeleid door Irina Boronjenkova op piano. Aansluitend is er in de Meenthoek gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee met lekkers. Wie niet in de gelegenheid is om naar de kerk te komen, kan meevieren via <https://kerkdienstgemist.nl> (Odijk). Wees welkom!

**Datum:** vrijdag 6 oktober 2023

**Plaats en tijd:** Witte Kerkje en Meenthoek, aanvang 10.00 uur

**Informatie:** Bertie, dsboersma@fqj.nl

# Ontmoeting

## Koffie met een oortje

Omdat we het allemaal wel eens nodig met een luisterend oor.

*Wees welkom in de Meenthoek op de maand. Indien wenselijk kunnen we u Neem dan contact op met Bert, 06-gebruik van!*



hebben: een lekker kopje koffie

*laatste zaterdagochtend van de ophalen en weer thuisbrengen. 25503201. Maak er vrijmoedig*

**Data:** 30 september, 28 oktober, 25 november, 27 januari, 24 februari, 30 maart, 20 (!) april (i.v.m. Koningsdag) , 25 mei, 29 juni.

**Plaats en tijd:** Meenthoek, 10.00-12.00 uur

**Aanmelding:** Niet nodig

## Oudjaarsavond met een oortje en een oliebol

Op 31 december van 20.30-22.30 uur is er een speciale avond om in (goed) gezelschap het oude jaar uit te luiden. Als u minder goed ter been bent of het vervelend vindt om 's avonds alleen over straat te gaan, neem dan contact op met Bert. Graag vooraf aanmelden.

**Datum:** 31 december

**Plaats en tijd:** Meenthoek, 20.30-22.30 uur

**Informatie en aanmelding:** Bert, 06-25503201



## Eten met Dorpsgenoten



Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar de Meenthoek. Elke 4e maandagavond van de maand koken vrijwilligers een 3-gangen maaltijd voor u. En u krijgt er twee glazen wijn bij. De kosten zijn € 7,- per persoon.

Indien nodig, kunt u opgehaald en weer thuisgebracht worden.

**Data:** 25 september, 23 oktober, 27 november, en 18 december (3de maandag i.v.m. kerst), 22 januari, 26 februari, 18 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni.

**Plaats en tijd:** Meenthoek, 18.00-20.00 uur

**Informatie:** Alida, [crealida@ziggo.nl](mailto:crealida@ziggo.nl), 06-53330168.

**Aanmelding:** op de woensdag vóór de maandagavond tussen 17.00-18.00 uur bij Truus, 030-6562089

## Ontmoeting met Dorpsgenoten

Elke 2e zondag van de maand is er een programma in het zaaltje van de Nicolaaskerk. Een lezing, een spelletje, iets creatiefs maken, met daaromheen tijd voor gezellig samenzijn en een kopje koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de pot doen. Vervoer kan geregeld worden via tel. 030-6562977.

**Data:** 10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december. In 2024: 14 januari, 18 februari (3<sup>e</sup> zondag), 10 maart, 14 april, 9 juni

**Plaats en tijd:** zaaltje van de Nicolaaskerk, 14.30- 16.30 uur

**Informatie en aanmelding:** Alida, [crealida@ziggo.nl](mailto:crealida@ziggo.nl), 06-53330168



## Samen aan tafel

Wij nodigen u uit voor 'Samen aan tafel op zondagmiddag'.

Want: eten moet je toch! Tafellinnen, glaswerk, borden.....

Alles wordt uit de kast gehaald voor een aangeklede lunch aan gezellig gedekte tafels in de Meenthoek. We beginnen om 13.00 uur. Tot 15.00 uur is er alle tijd om van al het heerlijks te genieten en volop tijd voor ontmoeting. De kosten zijn € 5,00 per persoon. Indien nodig kunt u opgehaald en weer thuisgebracht worden.

**Data:** 17 september, 15 oktober, 19 november, 17 december, 21 januari, 18 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei (Pinksterlunch), 16 juni

**Plaats en tijd:** Meenthoek, 13.00-15.00 uur

**Informatie en aanmelding:** Alida, [crealida@ziggo.nl](mailto:crealida@ziggo.nl), 06-53330168,



## Sobere Maaltijden 2024

In het jaar 2000 was de eerste Sobere Maaltijd in oecumenisch verband. Sinds die tijd was er in de 40-dagentijd elke week een gezamenlijke maaltijd met een vrijwillige bijdrage voor het goede doel.

Er is geestelijk voedsel in de vorm van een gedicht of een gebed aan het begin en aan het eind van de eenvoudige maaltijd. En niet onbelangrijk is dat leden van beide geloofsgemeenschappen ervaringen uitwisselen over kerk, dorp en hun eigen wel en wee. We nodigen jullie allemaal van harte uit om deze maaltijden samen te beleven.

We horen overigens graag vooraf of jullie komen, dan hoeven we ook geen eten weg te gooien aan het einde van de avond.

**Data:** maandag 19 februari, dinsdag 27 februari, woensdag 6 maart en donderdag 14 maart

**Plaats en tijd:** Meenthoek vanaf 18.00 uur.

**Informatie en aanmelding:** Hanneke, [hannekelafeber@gmail.com](mailto:hannekelafeber@gmail.com) of Laura, [geerlingslaura@hotmail.com](mailto:geerlingslaura@hotmail.com). Telefonisch via 06-49796314 of 06-28340392



# Cultuur & Muziek

## Catharijneconvent: Fashion for God

Ga mee terug naar het begin van de 17e eeuw. Het schittert dit najaar tijdens Fashion for Gods. Maak je op voor een ongekennde ervaring vol weelderige modestoffen, oogverblindend borduurwerk en luxueuze high fashion uit de renaissance en de barok. Dwaal door balzalen vol rijkversierde mantels en overdadig gebloemde baljurken. Exclusief gemaakt én hergebruikt om te stralen op het altaar in de periode van de Nederlandse schuilkerken.

**Datum:** vrijdag 10 november 2023

**Plaats van vertrek en tijd:** nader af te spreken

**Informatie en aanmelding:** Marie-José, [mjkroon@hotmail.nl](mailto:mjkroon@hotmail.nl)



## Open Podium

Het Witte Kerkje is bij uitstek een plek om intieme klanken tot hun recht te laten komen. Zang, piano, strijk- of blaasinstrumenten, in meestal kleine bezetting. Uitproberen mag. Het plezier in spelen telt. Op drie zaterdagmiddagen maken liefhebbers eigen muziek, van binnen en van buiten de kerk. Het muzikaal programma vult zich aan de hand van aanmeldingen van en door liefhebbers! Is dus flexibel. Blokken van een half uur tot een uur, iets korter of iets langer.

**Data:** 9 september (tijdens Open Monumentendag), 28 oktober (met Benefietconcert voor de kosten voor verdere verduurzaming van het Witte Kerkje zelf), 20 april en 8 juni.

**Plaats en tijd:** Witte Kerkje, 14.00 – 17.00 uur

**Informatie en aanmelding:** Als je wilt spelen, een ensemble hebt, een half uur 'het podium' wil voor fraaie klanken en een kleine concertervaring: meld je aan voor de programmering bij: Henk, [h\\_vandenheuvel@hetnet.nl](mailto:h_vandenheuvel@hetnet.nl), 06-39077999 of Paul, [phhz@xs4all.nl](mailto:phhz@xs4all.nl), 06-13698 675

Hoe eerder de melding, hoe beter met wensen in de planning rekening is te houden. Als een middagprogramma al vol is, dan schuift je bijdrage door in de tijd. Entree is gratis. We zullen kort voor elke zaterdag iets over het programma bekendmaken.



# Duurzaamheid

## Het Klimaatboek

Het Klimaatboek is een initiatief van klimaat-activist Greta Thunberg en een gezamenlijk werk van ruim honderd gerenommeerde wetenschappers, activisten en onderzoeksjournalisten. Het boek behandelt de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen van de klimaatcrisis. Tijdens de avond zullen we naast het boek ook overige klimaat issues bespreken binnen de (Odijkse) gemeente. Fijn als je het boek van te voren hebt gelezen, maar niet noodzakelijk.

**Datum:** 27 september 2023

**Plaats en tijd:** Meenthoek, 19.30 uur

**Informatie en aanmelding:** Klaas, klaaskoop@gmail.com



## Film: The Game Changers



Vechtsporter James Wilks interviewt topsporters die er bewust voor hebben gekozen om uitsluitend veganistisch te eten. Voedings- en gezondheidsexperts gaan in op de vraag of vlees nodig is als bron van eiwitten. The Game Changers is een film waarin wetenschappelijke experts en atleten laten zien wat de voordelen zijn van plantaardige diëten voor zowel atleten als niet-atleten.

**Datum:** vrijdagavond 27 oktober 2023

**Plaats en tijd:** Meenthoek, 20.00 – 21.30 uur, inloop vanaf 19.30 uur

**Informatie en aanmelding:** Klaas, klaaskoop@gmail.com

# Werk rond de kerk

## Onderhoud kerktuin



Samen met goede bekenden een klus klaren, ontstressen in en met de natuur, en tegelijk het aanzicht van het groen rond het Witte Kerkje en Meenthoek opknappen. Een mooiere combinatie van doelen en middelen is bijna niet denkbaar.

Op twee zaterdagen gaan we komend seizoen weer aan het werk. We starten met koffie, werkoverleg en verdelen van de klussen. Het is handig om zelf een snoeischaar en tuinhandschoenen mee te nemen, laarzen te dragen en passende kleding voor buitenwerk. Voor ander gereedschap wordt gezorgd.

**Datum:** 4 november en 13 april

**Plaats en tijd:** Witte Kerkje, 09.00-13.00 uur

**Informatie en aanmelding:** Paul Zeef, phhz@xs4all.nl, 06-1369 8675  
(Vermeld hierbij graag uw naam en contactgegevens)

## Onderhoud kerkhof

Het onderhoud van het groen op het kerkhof achter het Witte Kerkje vindt wekelijks plaats op dinsdagmiddag. Er wordt ca. 5 kwartier gewerkt met aansluitend samen een kopje thee. Het gaat niet om de grote klussen, die doet de hovenier. Wél om een mooie en onderhouden uitstraling van de graven en perken.

De sterke kant van dit regelmatige onderhoud is dat de inzet van onkruidbestrijdingsmiddelen sterk teruggebracht wordt. Bovendien ben je er even uit met de prachtige serene rust van de begraafplaats als werkomgeving. Je hoeft je niet aan te melden, je mag gewoon een keer aansluiten.

**Datum:** wekelijks op dinsdagmiddag

**Plaats en tijd:** Kerkhof achter het Witte Kerkje, 13.30 uur

**Informatie en aanmelding:** Ria, tel. 030-6564121



## Diverse activiteiten

### Liturgisch bloemschikken

Liturgisch bloemschikken is het verhaal met bloemen, die een taal spreken waar woorden niet kunnen reiken... Deze workshop wordt geleid door Ineke van der Linden. U hoeft niets mee te nemen, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

Alle benodigde materialen zijn aanwezig.

**Datum:** Zaterdag 23 september 2023

**Plaats en tijd:** Zaal van de Nicolaaskerk, 14.00 uur

**Informatie en aanmelding:** odijk@pj23.nl



## Sint Maarten – 11 november



### *Oecumenische gezinsviering en lampionnoptocht*

Op zaterdag 11 november is het Sint Maarten. Een avond waarop kinderen graag langs de deuren gaan om liedjes te zingen en wat lekkers op te halen. Omdat het feest een mooie link heeft met de kerk willen we er graag samen bijilstaan met een mooie (korte) vesper in het Witte Kerkje. Iedereen is welkom. Na afloop van de viering wordt er iets gegeten en lopen de kinderen met hun lampionnen in optocht door het dorp.

Natuurlijk mogen de volwassenen die mee willen er achteraan lopen. Meer informatie volgt later via websites en nieuwsbrieven van beide kerken.

**Datum:** 11 november 2023.

**Plaats en tijd:** Witte Kerkje, aanvang 16.30 uur

**Informatie:** Diane, [djvanginkel@hotmail.com](mailto:djvanginkel@hotmail.com)

## Lezing over Sint-Nicolaas

*Sint-Nicolaas, zingeveer in de adventstijd.*

Wie aan het Sinterklaasfeest denkt, verlangt al snel naar speculaas, schoen zetten en pakjesavond.

Toch is het Sinterklaasfeest veel meer dan dat. In het Sinterklaasfeest begint namelijk ook al de opmars naar de stal van Bethlehem. Dorpsgenoot en Sinterklaasverzamelaar Roelof-Jan de Wild legt het ons op 22 november allemaal uit en hoopt ons met eeuwenoude Nicolaaslegenden te inspireren op weg naar Kerst.

**Datum:** Woensdag 22 november 2023

**Plaats en tijd:** Nicolaaskerk, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

**Aanmelding:** tot 20 november op [odijk@pj23.nl](mailto:odijk@pj23.nl).



## Pub Quiz

Op vrijdagavond 26 januari organiseert de Nicolaaskerk in

Odijk een Pub Quiz. Tijdens de Pub Quiz worden er in teamverband vragen beantwoord over uiteenlopende

onderwerpen, zoals Odijk en omgeving, kerk en geloof, sport en algemene kennis. Gezelligheid staat natuurlijk voorop, maar uiteraard willen we allemaal ook graag laten zien hoe het met onze algemene kennis is gesteld. Het wordt een avond vol met uitdagende vragen en veel plezier dus! Deze avond wordt gepresenteerd door een heuse quizmaster! We vragen een vrijwillige bijdrage om in de onkosten te voorzien.

**Datum:** 26 januari 2024.

**Plaats en tijd:** Nicolaaskerk, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

**Informatie en aanmelding:** Vóór 22 januari bij [odijk@pj23.nl](mailto:odijk@pj23.nl)

(zowel teams als individuele aanmeldingen zijn welkom)





# Driekoningenvoettocht 2024



**Zondag 7 januari 2024 vertrekt weer de jaarlijkse Driekoningenvoettocht.**

Deze mooie traditionele wandeltocht van ongeveer 13 km lang, geeft jaarlijks vele inwoners uit de Krommerijn en omliggende streken een bijzonder wandelmoment.

Om mee te lopen maakt het niet uit of je jong of oud bent. Wel zijn goede wandelschoenen en goede conditie een vereiste aangezien niet alleen de verharde weg de schoenzolen zal passeren.

Loopt u dit jaar ook weer mee in onze fraaie wandeltocht? De tocht zal dit keer kort onderbroken worden nabij Fort Vechten. Eventueel kan ook daar aangehaakt worden indien de totale lengte u teveel is. Deze mooie en sportieve voettocht is nu al een begrip geworden, en een heerlijke wandeling zo na de feestdagen met vaak spontane en bijzondere gesprekken tot gevolg.

We reizen met de koningen mee door het landelijke naar de kerk van O.L.V. ten Hemelopneming te Houten. We gaan deze keer op weg, luisterend naar elkaar en naar wat er on gezegd klinkt 'Hoor ik j(J)ouw woord?'

**Om 9.30 uur is er in de RK-kerk te Bunnik een gebedsviering.**

**Na de viering is er tijd voor koffie.**

**Om 11.00 uur start de wandeling vanaf het kerkterrein aldaar.**

**Rond 12.00-12.30 uur is er een tussenstop bij Fort Vechten.**

Men kan daar hier aanhaken met de tocht, mocht u een kortere route willen wandelen.

Vanaf deze plek is de route nog ongeveer 8 km naar de RK-kerk in Houten.

**In Houten worden we gastvrij ontvangen en is er een lichtjesviering.**

Daarna staat de bus van Kassing traditiegetrouw weer klaar om ons naar Bunnik terug te brengen.

Dus... trek de wandelschoenen aan en neem voor de zekerheid een broodje mee voor onderweg. Kom weer gezellig meelopen met deze inspirerende tocht!

Een deel van de tocht gaat langs weilanden en over enigszins modderige paadjes, dus het is een goed idee om goede, waterdichte schoenen aan te doen. Op enkele stukken zijn honden niet toegestaan; uw viervoeter zult u daarom helaas thuis moeten laten.

**Datum en tijd:** zondag 7 januari vanaf 09.30 uur

**Aanmelding en meer informatie:** [www.driekoningenvoettocht.nl](http://www.driekoningenvoettocht.nl)

# Alles Kids

## Kinderleerhuis: catechese groep 7/8

In deze bijeenkomsten voor kids van groep 7 en 8 van het Basisonderwijs wordt de methode Basics gebruikt, ontwikkeld door Jong Protestant, de Jeugdorganisatie van de PKN. Hier komen de hoofdthema's van het Christelijk geloof aan bod. Onder leiding van Amanda Maseland en Rianne van der Velden. Alle kinderen krijgen bij de start van het seizoen een persoonlijke uitnodiging.

**Data:** iedere maandagavond vanaf de herfstvakantie tot aan Pasen.

**Plaats en tijd:** Meenthoek, 19.00 – 20.00 uur **Informatie en aanmelding:** Amanda Maseland, amandawijn@yahoo.com



## Kidskerk

Kidskerk is een initiatief van de 'werkgroep Kidskerk' van de Parochie PJ23, voor kinderen van ongeveer 3 jaar t/m 8 jaar!

### Wanneer?

Onderstaande data op zondag van 9.15 uur tot 10.30 uur in de H. Nicolaaskerk Odijk.

### Wat gaan we precies doen?

Op een speelse manier kun je deelnemen aan een viering. Tijdens deze viering staat een thema centraal, waarop het (bijbel)verhaal en de activiteit zijn afgestemd. Natuurlijk gaan we ook kletsen en zingen en is er gelegenheid om een kaarsje voor iemand aan te steken.

### Kom je ook?

Natuurlijk mag jij je vader en/of moeder gezellig meenemen als je dat leuk vindt!  
En je hoeft je niet op te geven hoor!

Kidskerk rooster voor 2024, de periode vóór de zomervakantie, volgt zo spoedig mogelijk...  
(zie Nieuwsbrief van de Nicolaaskerk)

## Kindercatechisatie

In aanloop naar het kinderleerhuis is er twee keer per jaar kindercatechisatie voor kids uit groep 4, 5 en 6. Weet je bijvoorbeeld wat 'avondmaal' is? Of heb je wel eens van het woord 'diaken' gehoord? En waarom heeft een dominee eigenlijk een 'jurk' aan, of heet dat niet zo? De basisdingen die zo vanzelfsprekend voor volwassenen zijn, worden hier toegelicht. De inhoud is laagdrempelig. Kinderen maken langzaam kennis met het geloof en alles wat daarbij komt kijken.

**Data:** Woensdagen 1 november en 10 april

**Plaats en tijd:** Meenthoek, de tijd volgt

**Informatie en aanmelding:** Gerda, runnenburg@belcentralemail.nl



## Kinderclub

Voor kinderen van de bovenbouw van de basisschool wordt tussen de herfstvakantie en Pasen om de week kinderclub georganiseerd. De club richt zich op ontmoeting en gezellige activiteiten. Van spelletjes tot knutselen, van Sinterklaas tot verstopperkje, er komt van alles voorbij! Alle kinderen uit het dorp zijn ook van harte welkom.

**Data:** Start op de eerste dinsdagavond na de herfstvakantie, daarna om de week

**Plaats en tijd:** Meenthoek, 19.00 - 20.00 uur

**Informatie en aanmelding:** René, [rene.maseland@gmail.com](mailto:rene.maseland@gmail.com)



## Jeugdkerk

Voor de jeugd van 12 tot 16 jaar wordt er twee keer per maand jeugdkerk gehouden. De jeugdkerk sluit aan bij de belevingswereld van de jongeren. Vragen, dilemma's maar ook kennisverrijking passend bij deze leeftijd, komen aan bod. En hoe vet, jeugdkerk op zolder, en niet bij je ouders in de kerk. We maken er iedere keer iets bijzonders van.

**Data:** elke 1<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> zondag van de maand

**Plaats en tijd:** Zolder van de Meenthoek, 10.00 - 11.00 uur

**Informatie en aanmelding:** Joop, [joop.vander.velden@rws.nl](mailto:joop.vander.velden@rws.nl)



## Kindernevendienst

Groep 1 t/m groep 8 wordt iedere zondag voorzien van een verhaal op maat met bijpassende activiteiten. Er wordt veel gewerkt met Kind Op Zondag en BijbelBasics. Een educatief moment waarbij gezelligheid en veiligheid voorop staat. Kinderen en ouders die meer willen weten zijn hartelijk welkom om eens mee te kijken.

**Data:** iedere zondag

**Plaats en tijd:** Meenthoek, 10.00-11.00 uur (m.u.v. oecumenische diensten)

**Informatie en aanmelding:** Marijke, [marijkevr@hotmail.com](mailto:marijkevr@hotmail.com), 06-25132722





Protestantse Gemeente te Odijk

[www.pknodijk.nl](http://www.pknodijk.nl)



[www.nicolaaskerkodijk.nl](http://www.nicolaaskerkodijk.nl)