

Het witte
Boekje



Ontmoeten, delen en leren

2024-2025

Voorwoord

Ontmoeten, delen en leren

Voor u ligt een nieuwe uitgave van het Witte Boekje! We zijn blij dat we dit als kerken in Odijk samen kunnen doen. Voor u betekent het dat de activiteiten deels georganiseerd worden door de Protestantse Gemeente Odijk, deels door de Geloofsgemeenschap Heilige Nicolaas en deels vanuit beide kerken samen.

We hopen u zo een inspirerend programma te bieden, dat helpt om te groeien in geloof en aan elkaar.

Enkele praktische zaken:

Bij sommige activiteiten komt er op een later moment meer informatie. Houd daarom de nieuwsbrieven en websites van beide kerken in de gaten. Abonneren op de nieuwsbrieven kan kosteloos via de websites van beide kerken:

www.nicolaaskerkodijk.nl & www.pknodijk.nl

Bij iedere activiteit staat aangegeven of aanmelden gewenst is.

Soms wordt er een bijdrage gevraagd.

Voor vragen en meer informatie:

Namens de Geloofsgemeenschap Heilige Nicolaas: Janny van Schip en Marie-José Kuijper-Kroon (mjkroon@hotmail.nl).

Namens het Witte Kerkje: ds. Bertie Boersma, Harriët Schneider en Barbara Plancken (coördinator, bplancken@gmail.com). Graag tot ziens!



Inhoudsopgave

Gesprekskringen	8
Jongvolwassenen groep.....	8
Oecumenische kring 25-45 jaar	8
Met het oog op de zondag.....	9
Hoe gaan we om met onze christelijke waarden?	9
Joods Leerhuis over verzoening.....	10
Bijbelkring	11
Wat geloof ik nog?	11
Rouw op je dak	11
Avond over dementie	12
Soup & Stories.....	12
Gebed & Stilte	13
Woensdagavondgebed	13
Vespers in het Witte Kerkje	14
Stilte in Eenvoud	14
Seniorenviering.....	15
Cursus 'Vieren'	15
Open Kerk	16
Mariakapel	16
Ontmoeting	17
Koffie met een oortje.....	17
Oudjaarsavond met een oortje en een oliebol.....	17

Eten met Dorpsgenoten.....	17
Ontmoeting met Dorpsgenoten	18
Samen aan tafel	18
Sobere Maaltijden	19
Buurtnetwerken.....	19
Cultuur & Muziek.....	20
Koffie met Noten in het Witte Kerkje	20
Open repetitie Multiple Voice	21
Open Podium	21
Moderne slavernij.....	22
Het verhaal achter het Blank-orgel.....	23
Creëren rond geloofsthema's	23
Duurzaamheid	24
Groene kerken	24
Dieren, denken en duurzaamheid	25
Film: Dave Goulson – Silent Earth.....	26
Werk rond de kerk	27
Onderhoud kerktuin	27
Onderhoud kerkhof	27
Diverse activiteiten	28
Taizé reis 2025	28
Lezing over de geschiedenis van de H. Nicolaaskerk	28
Sint Maarten – 11 november.....	29

't Is een vreemd'ling zeker?	30
Levende Adventskalender	30
Liturgisch bloemschikken.....	31
Driekoningenvoettocht.....	31
Pub Quiz	32
Jeugdwerk	33
Kindercatechisatie	33
Kinderleerhuis: catechese groep 7/8.....	33
Kindernevendienst.....	34
Kinderclub	34
Kidskerk H. Nicolaaskerk.....	35
Jeugdkerk.....	35
15+ groep: Dwaze zaken	36
Overige activiteiten jeugd.....	37

Gesprekskringen

Jongvolwassenen groep

Vanaf september 2024 starten we met een groep jongvolwassenen. De bedoeling is om twee keer per maand bij elkaar te komen en een inhoudelijke avond samen te hebben. Maar ook spontane acties en ideeën zijn welkom: we maken de avond met en voor elkaar. Stuur een appje naar Aline van den Heuvel en ze voegt je toe aan de groepsapp, wil je meer informatie dan kun je ook contact opnemen met Joop van der Velden (jeugdouderling).



Oecumenische kring 25-45 jaar

Iedereen tussen ongeveer de 25-45 jaar uit zowel het Witte Kerkje als de H. Nicolaaskerk is welkom bij de Oecumenische kring. Deze geloofskring vindt om de zes weken op woensdagavond plaats. Onderwerpen worden door leden van de kring aangedragen en voorbereid.

Data: 4 sept, 23 okt, 20 nov, 22 jan, 19 mrt, 14 mei en 27 juni de eindborrel

Plaats en tijd: bij kringleden thuis, 20.00 uur

Informatie en aanmelding: Jojanneke, jojannekevanderbeek@gmail.com

Met het oog op de zondag

Met elkaar lezen en bespreken we de Bijbeltekst van de komende zondag, met een open hart voor de tekst en voor elkaar. Ds. Bertie Boersma leidt het gesprek, opgave is niet nodig.

Data: 24 september, 15 oktober, 19 november, 10 december, 14 januari, 11 februari, 18 maart, 8 april en 20 mei

Plaats en tijd: Meenthoek

In 2024 houden we het 's avonds, van 20.00 – 21.00 uur, in 2025 wordt er gekeken of dit in de avond of op de ochtend zal plaatsvinden.

Informatie: Bertie, dsboersma@fqi.nl

Hoe gaan we om met onze christelijke waarden?

Vier zondagavonden gaan we met elkaar in gesprek over onze christelijke waarden. Elke avond heeft een afzonderlijk thema. De eerste: wat is geluk? De tweede: wat is waarheid? De derde: wat is rechtvaardigheid? De vierde: wat is dienstbaarheid? Bijbelse verhalen zullen de vragen inkleuren, verdiepen en ons uitdagen tot morele keuzes. Gespreksstof te over.

Data: zondagavond 3 november, 8 december, 12 januari en 16 februari

Plaats en tijd: Singel 97 in Odijk, 20.00 – 21.30 uur

Informatie en aanmelding: Daco Coppoolse, d.coppoolse@casema.nl



Joods Leerhuis over verzoening

Vanuit de gezamenlijke kerken van Bunnik en Odijk wordt traditiegetrouw een Joods Leerhuis georganiseerd. Deze keer is Peter van 't Riet uitgenodigd, auteur, docent en spreker over het Joodse karakter van de Bijbel en de betekenis van het Jodendom voor het Christendom.

Het thema van de avond is: Verzoening in Bijbels perspectief.

Aan de hand van de verhalen over Jakob en Esau in Genesis 32 wordt uiteengezet wat verzoening betekent in de Tenach (Hebreeuwse Bijbel/Oude Testament). Ook worden enkele uitstapjes gemaakt naar de evangeliën.

Deelname aan deze avond kost € 10. Mocht dit een belemmering zijn, laat het ons weten, want wij vinden het erg fijn als je er toch bij bent! Hartelijk welkom! Je kunt je tot 14 oktober aanmelden bij: De Leerhuiscommissie: Hanneke Lafeber hannekelafeber@gmail.com en Anne Marie Laseur (anne.laseur@me.com)



Datum: maandag 21 oktober

Inloop: 19.30 uur (programma van 20.00 tot 21.30 uur)

Plaats: Meenthoek, het Witte Kerkje

Bijbelkring

Ook dit seizoen gaat de bijbelstudiegroep verder. Een kring met de wens om samen meer de diepte in te gaan rondom bijbelverhalen, om zo samen te groeien in geloof. Bijvoorbeeld: de 10 geboden aan de hand van het boekje 'Heel het leven' van Arjan Markus. Waarbij we steeds vooraf een hoofdstuk lezen en de vragen bespreken tijdens de kringavond. We kiezen samen een volgend boekje of thema. We komen eens in de twee weken samen, meestal op de woensdagavond, bij elkaar. Heb je interesse? Bel of stuur een berichtje.

Locatie: wisselend bij iemand thuis

Datum en tijd: 19.45 uur, eens in de twee weken meestal op woensdag

Aanmelding en info: Martine Versteeg

Wat geloof ik nog?

(Seniorenkring)

We gaan met elkaar in gesprek over de vraag hoe ouder worden van invloed kan zijn op geloofs- en levensvragen. Informatie en aanmelding: Bertie Boersma / Bert Staal.

Datum: donderdag 10 oktober

Plaats en tijd: zaaltje H. Nicolaaskerk, 10.00 – 11.30 uur

Informatie en aanmelding: Bertie, dsboersma@fqi.nl

Rouw op je dak

Rouw: je weet er pas echt iets vanaf als je het zelf hebt meegemaakt. En je hebt er dan vaak behoefte aan om er eens met lotgenoten over te spreken. Je kunt je soms dubbel eenzaam voelen omdat de naaste omgeving je verdriet niet goed aanvoelt. De rouw valt dan extra rauw op je dak. In een rouwgroep willen we elkaar

meer begrijpen en tot steun zijn. We beginnen met twee bijeenkomsten, maar een vervolg is zeker mogelijk.

Datum: Met elkaar zoeken we naar passende data

Plaats en tijd: Meenthoek

Informatie en aanmelding: Bertie, dsboersma@fqi.nl

Avond over dementie

Als geestelijk verzorger in een Woonzorgcentrum voor mensen met dementie leerde ik al snel dat omgaan met mensen met dementie begint met kennis over de ziekte. Inzicht in de werking van het



(demente) brein en bewustwording van de invloed van de omgeving op de mens met dementie, helpen mij dagelijks om hen beter te begrijpen en elkaar werkelijk te ontmoeten. Graag vertel ik hier meer over en hoop ik over dit onderwerp van gedachten te kunnen wisselen met elkaar. Voel je welkom, neem vooral iemand mee!

Datum: 18 februari 2025

Plaats en tijd: Meenthoek, 19.30 uur

Informatie en aanmelding: Bertie, dsboersma@fqi.nl

Soup & Stories

Als initiatiefnemer van Verhalenhuis Utrecht heeft Gottfrid van Eck in het vorige seizoen al de nodige ervaring opgedaan met Soup & Stories-avonden, d.w.z. soep met verhalen. Drie van dit soort avonden zal hij i.s.m. met enkele andere gemeenteleden ook in het Witte Kerkje van Odijk organiseren. Het draait om ontmoeting rondom persoonlijke verhalen, doorgaans met een bepaald thema.



Vanaf 18.30 uur is de inloop en rond 18.45 uur eten we heerlijke maaltijdsoep met brood. Aansluitend zullen enkele vertellers verhalen delen rondom het gekozen thema. Er is ruimte voor maximaal vier verhalen per avond van ongeveer 10 à 15 minuten, korter mag natuurlijk ook. Er is ruimte voor vragen en korte reflectie. Rond 21.30 uur is de avond afgelopen. Voor de vertellers: je hoeft je verhaal niet van tevoren uit te schrijven, alles kan spontaan en uit het hoofd verteld worden.

Opgeven om te vertellen kan via gvvaneck@telfort.nl. Uiteraard kun je ook alleen komen luisteren en soep mee eten. Laat bij aanmelding even weten wat je voorkeur heeft. Er is plek voor 16 bezoekers, inclusief 3 à 4 vertellers. Kosten: € 5,- voor soep met brood.

Locatie: Meenthoek

Datum en Tijd: 18.30 uur

di. 14 januari 2025 thema: opnieuw beginnen

di. 11 februari 2025 thema: moeders

di. 11 maart 2025 thema: veerkracht

Aanmelding en info: Gottfrid van Eck; gvvaneck@telfort.nl

Gebed & Stilte

Woensdagavondgebed

Iedere 2e woensdagavond van de maand is er ruimte voor gezamenlijk gebed. Het is voor iedereen mogelijk om (zonder aanwezig te zijn) van te voren gebedspunten aan te dragen via Harriët of Lia. Als u/jij voorbede wil aanvragen voor het gebed in de kerkdienst, dan kunt u dat aan ds. Bertie Boersma doorgeven of uw

voorbede opschrijven in het voorbedeboek dat voorin de kerk op een kathedraal staat. Dan wordt het in de eerstvolgende zondagse dienst meegenomen.

Data: elke 2e woensdagavond in de maand, 11 september, 9 oktober, 13 november, enzovoorts.

Plaats en tijd: de locatie wordt vermeld in de nieuwsbrief, van 19.15-19.45 uur (inloop 19.00 uur)

Informatie: Lia, mlroelofsen@planet.nl, Harriët, harrietschneiderarendse@gmail.com

Vespers in het Witte Kerkje

We zingen meditatieve liederen, er klinken teksten en gebeden en er is stilte. Stilte om je te bezinnen, om op adem te komen voor de nieuwe week begint. Begeleiding is in handen van Geurt van den Brink (piano) en ds. Bertie Boersma.

Plaats en tijd: Witte Kerkje, 19.00 uur (kerk 18.45 uur open)

Data: 10 november 2024 en 2 februari 2025

Informatie en aanmelding: Bertie, dsboersma@fqi.nl

Stilte in Eenvoud

De paaskaars brandt, de leeskaarsen zijn aangestoken en na een korte openingstekst/ gebed zijn we samen - in stilte. Er wordt niet met elkaar gesproken. In de kerk kan het koud en donker zijn. Wie eerder weg wil kan in stilte de kerk uitlopen. Wil je na afloop iets van je ervaringen of gedachten delen? Neem dan contact op met Anna Margriet Kommer.

Data: Iedere 1e en 3e woensdagavond van de maand m.u.v. de maanden juli en augustus

Plaats en tijd: Witte Kerkje, 19.15-19.45 uur

Informatie en coördinatie: Anna Margriet, a.m.kommer@familie.kaas.nl

Seniorenviering

Een korte viering, oecumenisch van karakter, met na afloop tijd en gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee. Wie niet in de gelegenheid is om naar de kerk te komen, kan online meevieren (<https://kerkdienstgemist.nl>). Wees welkom!

Voorgangers: ds. Bertie Boersma (Witte Kerkje) samen met een voorganger van de parochie.

Datum: vrijdag 4 oktober 2024, aanvang: 10.00 uur

Plaats: Witte Kerkje

Aanmelding en informatie: aanmelding niet nodig, info: Bertie dsboersma@fqi.nl

Cursus 'Vieren'

Hoe vind je rust in drukke tijden? Hoe leef je ten volle? Hoe verbind je je met heel verschillende mensen? Over dit soort vragen gaat de cursus Vieren. Het is een cursus die je op een heel open manier laat kennismaken met het christelijk geloof. Dit doe je samen met anderen die ook nieuwsgierig zijn. Je moet niks, er is geen verborgen agenda. Vieren begint bij de feesten. Tijdens de cursus kun je de zeven belangrijkste christelijke feesten onderzoeken en iets proeven van de rijkdom van het christelijk geloof. www.cursusvieren.nl/vragen/

Leiding: ds. Bertie Boersma

Datum: 1 oktober 2024, 19.30 uur

Plaats: Meenthoek, Witte Kerkje

Informatie en aanmelding: Bertie, dsboersma@fqi.nl

Open Kerk

Iedere woensdagochtend is het Witte Kerkje geopend voor rust, bezinning en ontmoeting met dorpsgenoten en passanten. In de kerkzaal kan men terecht voor het lezen van een dagtekst, luisteren naar meditatieve muziek of het aansteken van een kaars. In de Meenthoek is er ruimte voor ontmoeting.

Data: iedere woensdag. Niet tussen Kerst en oud en nieuw.

Plaats en tijd: Witte Kerkje, 10.00 – 12.00 uur. Ds. Bertie Boersma is aanwezig voor persoonlijk gesprek.

Mariakapel

In de Mariakapel voorin de H. Nicolaaskerk kun je tot Maria bidden en haar tussenkomst en bemiddeling aanroepen bij ziekte, zorgen, pijn, verdriet, om steun en uit dankbaarheid. Je kunt er vragen om kracht en een kaarsje opsteken. Je kunt er ook gewoon even zijn wanneer je behoefte hebt aan 'een momentje voor jezelf'.

Data en tijden: dagelijks geopend, tot 27 oktober van 09.00 - 19.00 uur
Van 28 oktober tot 30 maart van 09.00 - 16.00 uur

Ontmoeting

Koffie met een oortje

Omdat we het allemaal wel eens nodig hebben: een lekker kopje koffie met een luisterend oor.

Wees welkom in de Meenthoek op de laatste zaterdagochtend van de maand. Indien wenselijk kunnen we u ophalen en weer thuisbrengen. Neem dan contact op met Bert, 06-25503201. Maak er vrijmoedig gebruik van!

Data: 28 september, 26 oktober, 30 november, 25 januari, 22 februari, 29 maart, 19 april (i.v.m. Koningsdag), 31 mei, 28 juni

Plaats en tijd: Meenthoek, 10.00-12.00 uur

Aanmelding: Niet nodig

Oudjaarsavond met een oortje en een oliebol

Op 31 december aansluitend op de oudjaarsavonddienst is er een speciale avond om in goed gezelschap het oude jaar uit te luiden. Als u minder goed ter been bent of het vervelend vindt om 's avonds alleen over straat te gaan, neem dan contact op met Bert. Graag vooraf aanmelden.

Datum: 31 december

Plaats en tijd: Meenthoek, 20.30-22.30 uur

Informatie en aanmelding: Bert,

Eten met Dorpsgenoten

Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar de Meenthoek. Elke 4e maandagavond van de maand koken vrijwilligers een 3-gangen

maaltijd voor u. En u krijgt er twee glazen wijn bij. Kosten: € 7,- per persoon. Indien nodig, wordt u opgehaald en thuisgebracht.

Data: 23 september, 28 oktober, 25 november, en 16 december (week eerder), 27 januari, 24 februari, 24 maart, 28 april, 26 mei, 23 juni

Plaats en tijd: Meenthoek, 18.00-20.00 uur

Informatie: Alida, crealida@ziggo.nl

Aanmelding: op de woensdag vóór de maandag van 17.00 - 18.00 uur bij Truus van Leeuwen

Ontmoeting met Dorpsgenoten

Elke 2e zondag van de maand is er een programma in het zaaltje van de H. Nicolaaskerk. Een lezing, een spelletje, iets creatiefs maken, met daaromheen tijd voor gezellig samenzijn en een kopje koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de pot doen. Vervoer kan geregeld worden via tel. 030-6562977.

Data: 13 oktober, 10 november, 8 december 2024

Data in 2025 zullen in de nieuwsbrieven van beide kerken vermeld worden.

Plaats en tijd: zaaltje van de H. Nicolaaskerk, 14.30- 16.30 uur

Informatie: Alida, crealida@ziggo.nl

Samen aan tafel

Wij nodigen u uit voor 'Samen aan tafel op zondagmiddag'. Want: eten moet je toch! Tafellinnen, glaswerk, borden..... Alles wordt uit de kast gehaald voor een aangeklede lunch aan gezellig gedekte tafels in de Meenthoek. We beginnen om 13.00 uur. Tot 15.00 uur is er alle tijd om van al het heerlijks te genieten en volop tijd voor ontmoeting. De kosten zijn € 5,00 per persoon. Indien nodig kunt u opgehaald en weer thuisgebracht worden.

Vanwege de viering van de Startzondag vervalt de Samen aan tafel

van 15 september: u bent van harte uitgenodigd bij de Startzondag deel te nemen aan de lunch van die zondag.

Data: 20 oktober, 17 november, 15 december, 19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april (1ste Paasdag), 18 mei en 15 juni

Plaats en tijd: Meenthoek, 13.00-15.00 uur

Informatie en aanmelding: Alida, crealida@ziggo.nl

Sobere Maaltijden

Al sinds 2000 organiseren we in oecumenisch verband Sobere maaltijden in de Vastentijd. Ook in 2025 staan deze weer op het programma.

Aan het begin en aan het eind van de eenvoudige maaltijd is er geestelijk voedsel in de vorm van een gedicht of een gebed. Tijdens de maaltijd kunnen leden van beide geloofsgemeenschappen met elkaar in gesprek. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Kosten: vrijwillige bijdrage voor een goed doel (nog te bepalen).

Data: maandag 17 maart, dinsdag 25 maart, woensdag 2 april en donderdag 10 april

Plaats en tijd: Zaalte H. Nicolaaskerk vanaf 18.00 uur

Informatie en aanmelding: Matthijs, obo@nicolaaskerkodijk.nl of Dianne, obo@pknodijk.nl

Buurtnetwerken

Sinds vorig jaar is de gemeenschap van het Witte Kerkje ingedeeld in 12 kleine 'buurtnetwerken'. Een netwerk is een kleine kring van gemeenteleden die bij elkaar in de buurt wonen. Het gaat om gemiddeld 30 adressen per buurt.

Het idee van de buurtnetwerken is ontstaan uit het verlangen om gemeenteleden uit de eigen buurt (beter) te leren kennen. Op deze manier is het makkelijker om contact te leggen met mensen van een andere generatie, een andere kerkelijke betrokkenheid of met nieuwe gemeenteleden. Of je bent zelf nieuw komen wonen hier:

dan is een bijeenkomst van de buurtnetwerken een laagdrempelige manier om buurtgenoten te leren kennen. Startpunt is een kennismakingsavond bij iemand thuis, in de eigen buurt. Daar wordt ook besproken op welke manier er verder invulling wordt gegeven aan het eigen buurtnetwerk. De buurtnetwerken zullen gaandeweg groeien, met elkaar geven we ze vorm.

Informatie: Bertie, dsboersma@fqi.nl

Lia, mlroelofsen@planet.nl

Harriët, harrietschneiderarendse@gmail.com

Cultuur & Muziek

Koffie met Noten in het Witte Kerkje

Zing je mee? De opzet is eenvoudig en bestaat uit twee delen. Eerst zingen we liederen uit het liedboek die passen bij de tijd van het jaar. Een of twee liederen lichten we toe. Daarna is er ruimte voor vrije keuze. Misschien is er een lied dat je aanspreekt, dierbaar is, of een lied waarvan de tekst je aanspreekt, maar je hebt geen idee hoe de melodie klinkt... Je mag het ter plekke doorgeven. Heb je een verzoeknummer uit een andere bundel, dan horen we dat graag vooraf zodat we kunnen zorgen voor voldoende kopietjes. Iedereen is welkom. Je hoeft niet goed te kunnen zingen: als je maar graag zingt, dat is al genoeg. De begeleiding is in handen van Geurt van den Brink (op de piano) en ds. Bertie Boersma.

Thema's en data:

Herfst/Koninkrijk God: dinsdag 5 november 9.45- 11.00 uur

Advent/Kerst: dinsdag 17 december 9.45 - 11.00 uur

Lente/groei: dinsdag 4 februari 19.45- 21.00 uur

Veertigdagentijd en Pasen: dinsdag 18 maart 19.45-21.00 uur

Plaats: Meenthoek

Informatie en aanmelding: Bertie Boersma, dsboersma@fqi.nl

Open repetitie Multiple Voice

U bent van harte welkom op de open repetitie van het koor Multiple Voice. De repetitie start om 20.15 uur. Om 21.15 uur is er koffie of thee. U kunt daarna nog blijven luisteren of weer huiswaarts keren.

Aanmelding en info: aanmelden is niet nodig

Datum: 24 september 2024

Plaats en tijd: Zaalje naast de H. Nicolaaskerk, 20.15 uur

Open Podium

Het Witte Kerkje is bij uitstek een plek om intieme klanken tot hun recht te laten komen. Zang, piano, strijk- of blaasinstrumenten, in meestal kleine bezetting. Uitproberen mag. Het plezier in spelen telt. Op de zaterdagmiddagen maken liefhebbers eigen muziek, van binnen en van buiten de kerk. Het muzikaal programma vult zich aan de hand van aanmeldingen van en door liefhebbers! Is dus flexibel. Blokken van een half uur tot een uur, iets korter of langer.

Data: 14 september 2024 (tijdens Open Monumentendag), 26 oktober 2024, 12 april 2025 en 24 mei 2025

Plaats en tijd: Witte Kerkje, 14.00 – 17.00 uur

Informatie en aanmelding: Als je wilt spelen, een ensemble hebt, een half uur 'het podium' wil voor fraaie klanken en een kleine concertervaring: meld je aan voor de programmering bij: Henk, h_vandenheuvel@hetnet.nl of Paul, phhz@xs4all.nl

Hoe eerder de aanmelding, hoe beter met wensen in de planning rekening is te houden. Als een middagprogramma al vol is, dan schuift je bijdrage door in de tijd. Entree is gratis. We zullen kort voor elke zaterdag het programma delen.

Moderne slavernij

Het landelijke Herdenkingsjaar Slavernijverleden ging op 1 juli 2023 van start. Toen was het precies 160 jaar geleden dat de slavernij officieel werd afgeschaft in Suriname en het Caraïbisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Wereldwijd is slavernij afgeschaft en



verboden (land voor land vanaf 1794 tot 1981). Maar helaas is slavernij niet alleen iets van vroeger, en ook niet alleen iets wat ver weg gebeurt. We spreken dan over 'moderne slavernij'.

In de eerste helft van 2025 willen we een tweeluik aanbieden over dit onderwerp. Voor de eerste avond nodigen we een spreker uit; op de tweede avond gaan we samen in gesprek. Zo kunnen we kennis nemen van wat moderne slavernij inhoudt, en nadenken over vragen zoals: wat heeft dit met ons te maken, en met keuzes die wij maken?

Data en tijd: worden vermeld in de digitale nieuwsbrief van het Witte Kerkje

Plaats: Meenthoek

Informatie: Harriët, harrietschneiderarendse@gmail.com

Het verhaal achter het Blank-orgel

Het Blank-orgel in 't Witte Kerkje was op 30 mei 2024, 50 jaar oud. Op 28 september om 15.00 uur willen wij terug kijken op het ontstaan van het orgel en wat er aan voorafging om in 't Witte Kerkje een orgel te hebben. En wat is het om op hele noten te zingen! U bent van harte welkom.

Datum: 28 september 2024

Plaats en tijd: Witte Kerkje aanvang 15.00 uur in de kerkzaal

Informatie en aanmelding: Rita Beumer, scriba@pknodijk.nl, Wil van der Plas of Johan Hulshof



Creëren rond geloofsthema's

Voor iedereen die praktisch aan de slag wil gaan, rondom geloofsthema's.

In Adventstijd gaan we iets maken in het teken van "Het Licht", 9 december.

Tijdens de Veertigdagentijd gaan we iets creëren rond de "Paasgedachte", 8 april.

En in de week vóór Pinksteren gaan we het thema "Delen" vormgeven, 2 juni. De leiding is in handen van Ria Veldhuizen en Marja Campagne.

Locatie: Meenthoek

Data: maandag 9 december, dinsdag 8 april
maandag 2 juni

Tijdstip: 19.30 uur. Duur: 1 tot 1,5 uur

Aanmelden is nodig, voor de inkoop van materialen: keria@live.nl



Duurzaamheid

Groene kerken

Omdat de schepping roept om een kerk die zorg draagt.

Sinds dit jaar is het Witte Kerkje een duurzame kerk. Daartoe moet aan diverse criteria worden voldaan. We zijn blij dat we dit predicaat hebben behaald en onthullen dan ook graag op startzondag, 15 september het bordje dat bij de kerk komt te hangen. Op 12 oktober is het GroeneKerken-dag. Een landelijke dag gewijd aan de groene kerken. De GroeneKerken-dag kent een viering op 12 oktober in de Geertekerk in Utrecht. Een inspirerende dag met bevlogen sprekers en praktische workshops voor kerkvergroeners: iedereen die vanuit het christelijk geloof gemotiveerd is om zorg te dragen voor de schepping. Thema: Omdat de schepping roept om een kerk die zorg draagt. Als je meegaat, meld je aan bij Klaas Koop. Kaarten en informatie: www.groenekerken.nl



Plaats en tijd: 12 oktober 10.00 – 16.00 uur, Geertekerkhof 23 in Utrecht.

Aanmelding: graag bij Klaas, klaaskoop@gmail.com of klaaskoop@gmail.com

Dieren, denken en duurzaamheid

Hoe gaan we om met dieren en wat zegt het over mensen en ons geloof

Er leven in Nederland meer dieren dan mensen. Dat betekent



in praktijk dat keuzes van mensen invloed hebben op het leven en welzijn van dieren. Tegelijk hebben onze keuzes over hoe we met dieren omgaan ook invloed op het leven en welzijn van andere

mensen. Dat zal de komende jaren niet snel veranderen. De inzet van (nieuwe) technologieën, nieuwe uitdagingen zoals een groeiende wereldbevolking en klimaatverandering, maar ook de verstedelijking zijn ontwikkelingen die nieuwe vragen stellen bij onze omgang met dieren. De vraag daarbij is wat duurzame ontwikkeling betekent.

Onder leiding van prof. dr. Franck L.B. Meijboom (theoloog, ethicus en hoogleraar 'Duurzaam en verantwoord samenleven van mens en dier' bij de Universiteit Utrecht) staan we deze avond stil bij onze omgang met dieren in deze veranderende wereld en kijken we hoe bestaande en nieuwe visies, zoals groene theologie bij die vraag kunnen helpen. Een vrijwillige bijdrage voor de onkosten is welkom.

Datum: 20 maart 2025

Plaats en tijd: Meenthoek, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar, 20.00 uur aanvang lezing

Informatie en aanmelding: Bertie, dsboersma@fqj.nl

Film: Dave Goulson – Silent Earth

Insecten zijn van levensbelang.

Dat is in het kort de boodschap van Dave Goulson in zijn boek 'Silent Spring'. Goulson is hoogleraar biologie, en is specialist in insecten, met name hommels. Zo zijn ze als bestuivers onmisbaar voor onze voedselproductie, ze recyclen, ze vormen een bron van voedsel voor veel vogels en zoogdieren. De titel 'silent earth' verwijst naar het schrikbeeld dat er geen gezoem van insecten meer zou zijn in het voorjaar... waarop dan later dat jaar de kersen, pruimen, appels, tomaten, courgettes, pompoenen, en ga zo maar door uitblijven. Deze avond willen we een opname laten zien van een online presentatie van Goulson die hij gaf voor de Britse organisatie 'Buglife'. Het schetst de ernst van de situatie, maar ook de fascinerende levenswijze en de veerkracht van de insecten. En geeft aan wat u zelf kan doen. Engels met Nederlandse ondertiteling.

Datum: 6 februari 2025

Plaats en tijd: Meenthoek, inloop vanaf 19.30 uur, film start 20.00 – 21.30 uur

Informatie en aanmelding: Klaas, klaaskoop@gmail.com

DAVE GOULSON



Silent Earth

Werk rond de kerk

Onderhoud kerktuin

Samen met goede bekenden een klus klaren, ontstressen ín en mét de natuur, en tegelijk het aanzicht van het groen rond het Witte Kerkje en Meenthoek opknappen. Een mooiere combinatie van doelen en middelen is bijna niet denkbaar.

We starten met koffie, werkoverleg en verdelen van de klussen. Het is handig om zelf een snoeischaar en tuinhandschoenen mee te nemen, laarzen te dragen en passende kleding voor buitenwerk. Voor ander gereedschap wordt gezorgd.

Datum: zaterdag 2 november 2024 en zaterdag 5 april 2025

Plaats en tijd: Witte Kerkje, 09.00-13.00 uur

Informatie en aanmelding: Paul Zeef, phhz@xs4all.nl, 06-13698675
(Vermeld hierbij graag uw contactgegevens)

Onderhoud kerkhof

Het onderhoud van het groen op het kerkhof achter het Witte Kerkje vindt wekelijks plaats op dinsdagmiddag. Er wordt ca. 5 kwartier gewerkt met aansluitend samen een kopje thee. Het gaat om een mooie en onderhouden uitstraling van de graven en perken. Zo beperken we meteen de inzet van onkruidbestrijdingsmiddelen. Bovendien ben je er even uit met de prachtige serene rust van de begraafplaats als werkomgeving. Je hoeft je niet aan te melden, je mag gewoon een keer aansluiten.

Datum: wekelijks op dinsdagmiddag

Plaats en tijd: Kerkhof achter het Witte Kerkje, 13.30 uur

Informatie: Ria van Soest

Diverse activiteiten

Taizé reis 2025

Een keer naar Taizé gaan is echt een must voor iedereen tussen de 15 en 30 jaar. Taizé is een klooster in Frankrijk. Jaarlijks komen tienduizenden jongvolwassenen daar een week meedraaien om te ervaren hoe het is om in hetzelfde ritme te leven als de broeders van Taizé. Bovendien ontmoet je in die week dus duizenden andere jongvolwassenen vanuit de hele wereld die ook een week meelevens. Wij (Puck van Os en Aline van den Heuvel) zijn vaker naar Taizé geweest en nemen je graag in de eerste week van de zomervakantie 2025 (13-20 juli) mee naar Taizé. Er zijn ook een paar plekken voor wie ouder dan 30 is.

Informatie en aanmelding kan via taize@pknodijk.nl, Aline van den Heuvel en Puck van Os

Lezing over de geschiedenis van de H. Nicolaaskerk

In 1964 werd de H. Nicolaaskerk ingewijd als parochiekerk van Odijk. Dat is dit jaar precies 60 jaar geleden. Op 13 oktober a.s. neemt Raymond Uppelschoten, 'Verleden Verteller van Odijk' ons mee terug naar die tijd. Hoe ontstond het idee van de eigen parochiekerk? Wie waren daarbij betrokken?

Waarom kreeg de Odijkse parochie zoveel aandacht in de RK media in de jaren zestig? Hoe kwam de geliefde pastoor Gerard Claassens in Odijk terecht?



Raymond Uppelschoten (foto) onderzoekt al 25 jaar de geschiedenis van Odijk, hij schreef vele artikelen en publiceerde in 2020 met Wil v.d. Plas de geschiedenis van het Witte Kerkje in een boek. Voor het jubileum van de H. Nicolaaskerk brengt hij allerlei dorpelingen en dorpsgebeurtenissen weer tot leven in het verhaal vol nostalgie, humor, bekende en onbekende details.

Datum: Zondag 13 oktober

Plaats en tijd: Zaal H. Nicolaaskerk, 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)
Aanmelding en informatie: tot 10 oktober via: odijk@pj23.nl

Sint Maarten – 11 november

Oecumenische gezinsviering en lampionnenoptocht

Ben je nieuwsgierig naar het verhaal van Sint Maarten of wil je eens wat nieuwe liedjes leren om mee langs de huizen te gaan, kom dan maandag 11 november naar het Witte Kerkje. We vieren samen een korte vesper, waarin we luisteren naar het verhaal van Sint Maarten. We zingen ook bekende en minder bekende Sint Maartenliedjes. Daarna lopen we samen van het Witte Kerkje naar de H. Nicolaaskerk, waar we in de Mariakapel een lichtje aansteken. Vervolgens splitsen we op in groepjes en gaan we door verschillende wijken langs de huizen waar een lichtje brandt om liedjes te zingen en hopelijk wat lekkers op te halen. Ook zullen we samen een kleine maaltijd eten. Als je een lampion hebt, neem deze dan mee, anders hebben wij er eentje voor je. Ter dekking van de kosten vragen we een vrijwillige bijdrage.

Datum: 11 november

Plaats en tijd: Witte Kerkje, eind van de middag, starttijd volgt, houd berichtgeving in de gaten.

Informatie: Matthijs, obo@nicolaaskerkodijk.nl of
Dianne, obo@pknodijk.nl

't Is een vreemd'ling zeker?

De band tussen Sint-Nicolaas en Odijk

Net als veel andere dorpen en steden in ons land heeft óók Odijk een bijzondere band met Sint Nicolaas. Maar hoe is dat zo gekomen? Wat is er met de tijd teruggevonden over de band tussen de heilige Nicolaas en Odijk? Hoe is hij hier in ons dorp zichtbaar geworden én gebleven? In het jubileumjaar van de Odijkse H. Nicolaaskerk gaan we samen met Sinterklaaskenner en dorpsgenoot Roelof-Jan de Wild terug in de tijd en volgen het merkwaardige spoor van de befaamde bisschop Nicolaas van Myra naar het idyllische dorp Odijk.



Door: Sinterklaaskenner en dorpsgenoot Roelof-Jan de Wild.

Datum: Zondag 17 november 2024

Plaats en tijd: Zaal H. Nicolaaskerk, 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) **Aanmelding:** tot 14 november op odijk@pj23.nl

Levende Adventskalender

Na het succes van vorig jaar zal er ook dit jaar een oecumenische Levende Adventskalender worden georganiseerd. In de maand december zal iedere avond een huisdeur van een bewoner in Odijk een uur lang tussen 19.00 en 20.00 uur open gaan. In de woning achter de deur vind je een kleine verrassing. Denk aan thee en koffie met wat lekkers, een interessant levensverhaal of spelletje, samen zingen of iets knutselen, uitleg over een antieke kerststal of een garagesale. Leuk om de donkere dagen voor kerst met gezelligheid en ontmoeting door te komen. Wil je (weer) meedoen? Meld je dan aan als 'deur' of als bezoeker.

Informatie: Annelieke Marell-Beukenkamp
annelieke.beukenkamp@gmail.com

Liturgisch bloemschikken

Liturgisch bloemschikken is het verhaal met bloemen, die een taal spreken waar woorden niet kunnen reiken...

Deze workshop wordt geleid door Ineke van der Linden en heeft als thema: **Advent**. U hoeft niets mee te nemen, alle benodigde materialen zijn aanwezig. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Datum: Zaterdag 30 november 2024

Plaats en tijd: Zaal van de H. Nicolaaskerk, 14.00 uur **Informatie en aanmelding (graag vóór 26 november):** odijk@pj23.nl



Driekoningenvoettocht

Zondag 5 januari 2025 vertrekt weer de jaarlijkse Driekoningenvoettocht. Deze mooie traditionele wandeltocht van ongeveer 13 km lang, geeft jaarlijks vele inwoners uit de Kromme Rijn-streek en omliggende streken een bijzonder wandelmoment. Voor jong en oud: goede waterdichte wandelschoenen en goede conditie zijn een vereiste aangezien niet alleen de verharde weg de schoenzolen zal passeren. De tocht wordt ongeveer halverwege een keer kort onderbroken en eventueel kan ook daar aangehaakt worden indien de totale lengte u teveel is. Deze mooie en sportieve voettocht is nu al een begrip geworden, en een heerlijke wandeling zo na de feestdagen met vaak spontane en bijzondere gesprekken tot gevolg. Houd de nieuwsbrieven en het Groentje in de gaten of kijk op de website: www.driekoningenvoettocht.nl. Op enkele stukken zijn honden niet toegestaan; uw viervoeter zult u daarom helaas thuis moeten laten.

Datum en tijd: zondag 5 januari vanaf 09.30 uur

Pub Quiz

Op vrijdagavond 31 januari 2025 organiseert de H. Nicolaaskerk in Odijk een Oecumenische Pub Quiz.

Tijdens de Pub Quiz worden er in teamverband vragen beantwoord over uiteenlopende onderwerpen, zoals Odijk en omgeving, kerk en geloof, sport en algemene kennis. Gezelligheid staat natuurlijk voorop, maar uiteraard willen we allemaal ook graag laten zien hoe het met onze algemene kennis is gesteld. Het wordt een avond vol met uitdagende vragen en veel plezier dus!

Deze avond wordt gepresenteerd door een heuse quizmaster; Matthijs Marell! We vragen een vrijwillige bijdrage om in de onkosten te voorzien. Aanmelden kan per team (5 personen) of als individu (individuele aanmeldingen vormen samen teams).

Plaats en tijd: Zaalje H. Nicolaaskerk, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Datum: 31 januari 2025

Aanmelding (vóór 28 januari): odijk@pj23.nl

Jeugdwerk

Kindercatechisatie

In aanloop naar het kinderleerhuis is er twee keer per jaar kindercatechisatie voor kids uit groep 4, 5 en 6. Weet je bijvoorbeeld wat 'avondmaal' is? Of heb je wel eens van het woord 'diaken' gehoord? En waarom heeft een dominee eigenlijk een 'jurk' aan, of heet dat niet zo? De basisdingen die zo vanzelfsprekend voor volwassenen zijn, worden hier toegelicht. De inhoud is laagdrempelig. Kinderen maken langzaam kennis met het geloof en alles wat daarbij komt kijken.

Data: 16 oktober 2024 en 12 maart 2025:

Plaats en tijd: Meenthoek, de tijd volgt

Informatie en aanmelding: Gerda, runnenburg@belcentralemail.nl

Kinderleerhuis: catechese groep 7/8

In deze bijeenkomsten voor kids van groep 7 en 8 van het basisonderwijs wordt de methode Basics gebruikt waarbij de hoofdthema's van het Christelijk geloof aan bod komen. Allerlei onderwerpen kunnen aan bod komen zoals: wie is Jezus en wat heeft hij allemaal gedaan? Wie is mijn naaste eigenlijk? Welke namen heeft God allemaal en hoe zit het met Pinksteren en de Heilige Geest. Maar ook wat de kerk eigenlijk is, hoe deze is ontstaan en waarom zou je daarheen blijven gaan. En hoe zit de bijbel in elkaar, hoe is deze geschreven en opgebouwd? Kinderen worden hierbij uitgedaagd om ook zelf met deze vragen aan de slag te gaan. Alle kinderen krijgen bij de start van het seizoen (na de herfstvakantie) een persoonlijke uitnodiging.

Data: maandag of dinsdag vanaf de herfstvakantie (tien bijeenkomsten om-de-week afgewisseld met de Club en één afsluitende avond).

Plaats en tijd: Meenthoek, 19.00 – 20.00 uur

Informatie en aanmelding: Amanda Maseland (amandawijn@yahoo.com) en Rianne van der Velden (joopenrianna@hetnet.nl)

Kindernevendienst

Groep 1 t/m groep 8 wordt iedere zondag voorzien van een verhaal op maat met bijpassende activiteiten. Er wordt veel gewerkt met Kind Op Zondag en BijbelBasics. Een educatief moment waarbij gezelligheid en samenkomst voorop staat. Kinderen en ouders die meer willen weten zijn hartelijk welkom om eens mee te kijken.

Data: iedere zondag

Plaats en tijd: Meenthoek, tijdens kerkdiensten

Informatie en aanmelding: kindernevendienst Marijke, marijkevr@hotmail.com

Kinderclub

Er wordt tussen de herfstvakantie en Pasen om de week kinderclub georganiseerd. Eén uur per 2 weken wordt de creativiteit van kinderen op de proef gesteld waarbij de nadruk ligt op plezier maken en samenzijn.

Data: start op de eerste dinsdagavond na de herfstvakantie, daarna om de week.

Plaats en tijd: Meenthoek, 19.00 - 20.00 uur

Informatie en aanmelding: Paul Rietbergen, info@pwwrietbergen.nl

Kidskerk H. Nicolaaskerk

De Kidskerk organiseert het hele jaar door diverse activiteiten voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 3 t/m 12 jaar. Alles is erop gericht om kinderen op een speelse wijze kennis te laten maken én te verbinden met het Katholieke geloof en onze geloofsgemeenschap.

Data en tijd:

22 september 11.00 uur (Oecumenische viering/kidskerk)

6 oktober 10.00 uur -> Parochiedag- Kidskerk, aansluitend feest met springkussens & schmink.

11 november -> Sint Maarten Zie pagina 33.

1 december 11.00 uur -> 1ste Advent viering Kidskerk en bezoek van Sinterklaas.

Kerstavond 24 december 18.30 uur -> gezinsviering Kerstspel & bekende liederen.

Natuurlijk zijn kinderen tijdens alle vieringen bij ons van harte welkom en is er de overige vieringen altijd voorleeskerk: er wordt een kindgericht verhaal voorgelezen en bij tijd over nog gekleurd/gespeeld.



Kinderen starten en eindigen altijd in de kerk.

Informatie: www.nicolaaskerkodijk.nl of de nieuwsbrief van de H. Nicolaaskerk.

Jeugdkerk

Voor de jeugd van 12 tot 16 jaar wordt er twee keer per maand jeugdkerk gehouden. De jeugdkerk sluit aan bij de belevingswereld van de jongeren. Vragen, dilemma's maar ook kennisverrijking passend bij deze leeftijd, komen aan bod. En hoe vet, jeugdkerk met

elkaar en niet bij je ouders in de kerk. We maken er iedere keer iets bijzonders van.

Data: elke 1^e en 3^e zondag van de maand

Plaats en tijd: Meenthoek, 10.00 - 11.00 uur

Informatie en aanmelding:

Joop, joopenriannevandervelden@hetnet.nl

15+ groep: Dwaze zaken

De 15+ groep gaat weer van start. Zit jij in de vierde klas of hoger van de middelbare school of ben je 15 jaar of ouder dan ben je van harte welkom! We zijn vooral op zoek naar mensen die lekker kritisch durven te zijn en van gezelligheid houden. Ook als je niet bij het Witte Kerkje betrokken bent: welkom! We komen de 2e en 4e zondag van de maand in de avond bij elkaar. We beginnen met een toetje en eindigen bijna altijd rondom een kampvuur. Daar tussendoor hebben we een programma waarin we vooral kritisch nadenken: Wat geloof jij eigenlijk? Wat betekent het om 'christen' te zijn? En waarom ben je er enthousiast over, of juist niet? Geloven kan best dwaas over komen. Daarom is het thema komend seizoen 'Dwaze zaken' (1 Korinthe 4 vers 10a). De groep wordt geleid door de twee dwazen: Marco en Martine en hun kinderen eten ook altijd graag mee met het toetje.

Soms gaan we ook spontaan kijken bij andere kerkdiensten. Zo zien we hoe andere dwazen kerk zijn en zondag samenkomen. Zo zijn we afgelopen seizoen naar een multiculturele kerk gegaan. Dit jaar willen we met de groep ook mee naar Taizé, een klooster in Frankrijk. Lees daarover elders in het Witte Boekje. We hebben zin in een nieuw seizoen!

Plaats en tijd: Bij Marco & Martine - Sint Nicolaaslaan nummer 68, 19.00 uur (ontvangst met een toetje)

Data: 8 september, 22 september, 13 oktober, (27 oktober vervalt

ivm vakantie), 10 november, 24 november, 8 december, 22 december, 12 januari, 26 januari, 9 februari, (23 februari vervalt ivm vakantie) , 9 maart, 23 maart, 13 april, (27 april vervalt ivm Koningsdag), 11 mei, 25 mei, 8 juni, en nog een afsluiting waarvoor een datum tzt geprikt wordt.

Informatie en aanmelding: marcomartine@live.nl

Overige activiteiten jeugd

Naast de bovengenoemde activiteiten vinden er door het hele jaar heen tal van bijeenkomsten en activiteiten plaats.

EO-jongierendag!

Al bijna 50 jaar is de EO-Jongierendag een dag waarop duizenden christelijke jongeren kunnen ervaren dat ze er niet alleen voor staan. Het is een dag vol muziek, sprekers en ontmoeting. Jongeren voelen zich er verbonden met elkaar en met God. Het afgelopen jaar ging een groep (zie foto) van het Witte Kerkje naar AHOY in Rotterdam. Ben jij er in 2025 bij? Houd de berichtgeving in de gaten.



Sirkelslag

Sirkelslag is het grootste, spannendste en meest interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit heel Nederland. Sirkelslag is een laagdrempelig spel om jongeren te betrekken bij activiteiten

van de kerk. Er zijn twee varianten van Sirkelslag: Sirkelslag KIDS (9-12 jaar) en Sirkelslag YOUNG (13-16 jaar).

Kinderkerstfeest

Het kinderkerstfeest is traditiegetrouw op 24 december voor en door kinderen (grootouders en andere belangstellenden zijn uiteraard welkom). Een gezellige, informele dienst waarbij de jeugd de hoofdrol heeft. Houd berichtgeving in de gaten.

Palmpaasstokken maken

Het Witte Kerkje:

Bij de jaarlijkse 40-dagentijd hoort ook het Palmpaasstok maken. Op de zaterdag voor Palmpasen (zaterdag 12 april 2025) mogen de kinderen hun eigen stok versieren. De zondag erna (13 april) lopen de kinderen hiermee in optocht door de kerk om samen Palmpasen te vieren.



H. Nicolaaskerk:

Op zondag 13 april organiseert de Kidskerk tijdens de Palmpasenviering een processie (=optocht) door de kerk met zelfgemaakte Palmpasenstokken. Om 10.15 uur ben je al welkom om een Palmpasenstok te versieren. Voor papier, broodhaantjes en ander lekkers om de Palmpasenstok te versieren wordt gezorgd.

Overstapdienst

Van groep acht 'overstappen' naar het voortgezet onderwijs betekent afscheid nemen van de basisschool, maar ook afscheid nemen van de kindernevendienst. In de overstapdienst staan we stil bij de jongeren uit groep 8 die de grote overstap gaan maken naar een volgende fase in hun leven: naar een nieuwe school en naar de jeugd-en 'gewone' kerk.

Zomerontbijt

Een gezellig ontbijt op de laatste zondag voor de zomervakantie. Alle kinderen zijn welkom, we luiden met elkaar de zomer in. Kinderen worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Jongerendienst

Een dienst voorbereid en ingevuld door jongeren. Hún muziek, hún onderwerp en hún gebeden. Een frisse dienst, op zondagochtend om 10 uur. Houd het kerknieuws in de gaten voor exacte data.

Kamp!

Met de jongeren van het Witte Kerkje gaan we 2 nachten er op uit. Al jaren is dit een zeer gewild uitje waardoor we steeds met een grote groep op pad zijn. Jongeren worden hiervoor uitgenodigd.

Voor alle bovenstaande jeugd-activiteiten kunt u voor informatie terecht bij Joop van der Velden
joopenriannevandervelden@hetnet.nl



Protestantse Gemeente te Odijk



www.pknodijk.nl

www.nicolaaskerkodijk.nl