

H. Nicolaaskerk

Actie Kerkbalans 2025



“Wij zijn een open gemeenschap, een open herberg, waar ieder ruimte voor rust, bezinning, inspiratie en uitdaging vindt en waar vreugde en verdriet samen wordt gedeeld. Dat bereiken wij mede door de inzet van veel vrijwilligers die zich inzetten voor een vitale geloofsgemeenschap en voor een wereld zonder onrecht, oorlog en hongersnood”.

Kerkbalans 2025: 'Het geschenk van jouw kerk'

Geachte parochiaan en/of betrokkene,

Allereerst wens ik u nog een gelukkig, gezond en gezegend nieuwjaar. We hebben afscheid genomen van 2024 en kijken hoopvol uit naar 2025. Het nieuwe jaar: wat brengt het ons? Want we leven in een tijd met nog steeds veel ingrijpende en snelle veranderingen in kerk en wereld. Een tijd waarin velen te maken hebben met onzekerheid. Maar daarom ook een tijd waarin we elkaar meer dan ooit nodig hebben. En wat betekent dan de Kerk voor u? Is het een plek waar u God vindt? Een plek waar u gelijkgestemden ontmoet, uw zorgen kunt delen of naar anderen omziet? Of waar uw (klein)kind geloof, hoop en liefde ontvangt? Het zijn de dingen die bij Kerk-zijn horen.

Maar ook: Samen zingen, tot rust komen, een kaarsje branden en nog veel meer. Het is het geschenk van de plaatselijke kerk. Dat is voor iedereen anders maar voor ontelbaar veel mensen nog steeds van grote waarde! Gisteren, vandaag en hopelijk ook morgen. Dat geldt ook voor onze parochie. We zijn dankbaar dat we van betekenis mogen zijn voor elkaar en voor de samenleving. Maar dat gaat helaas niet vanzelf. Het kost inzet van vele vrijwilligers, maar vraagt ook om voldoende financiële middelen.

Ook in 2025 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. Daar hebben we uw steun bij nodig! Met deze brief doen we daarom een dringend beroep op u voor de jaarlijkse financiële bijdrage. We willen daarbij nog benadrukken dat veel kosten door onder meer de inflatie fors zijn gestegen. Dat drukt op onze begroting. We vragen u daar rekening mee te houden en uw gift indien mogelijk te verhogen.

Als kerk maken we kosten voor onder meer de kerkgebouwen, de liturgie, de koren, het pastoraat, zorgen voor behoeftigen, (diaconie), het jongerenwerk (de 'familie-zondagen met een plus'). In 2025 willen we daarnaast met bijvoorbeeld de cursus 'Van harte Katholiek' proberen om mensen extra geloofsverdieping aan te bieden maar ook om nieuwe mensen te interesseren voor ons katholiek geloof. Met uw bijdrage kunnen we dit realiseren. Dan staan we samen ook financieel in voor de kerk van morgen!

Het geschenk van de kerk, dat wilt u toch ook behouden en doorgeven? Geef daarom ook voor uw eigen parochie en kerk gebouwen! Vul het

toezeggingsformulier vandaag nog in. In de verdere info ziet u op welke manieren u uw bijdrage kunt over maken.

Namens pastoraal team en parochiebesturen, hoop ik van harte op uw medewerking!

Daarvoor wil ik u ook alvast, in hoopvol vertrouwen, heel hartelijk danken!

Met vriendelijke groet en Gods zegen,
Fred Hogenelst, pastoor

Geef vandaag voor de kerk van morgen



Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Nederlandse kerken.

De opbrengst wordt besteed aan:

Inspirende vieringen

In onze kerk kunt u elke week even pauze nemen. Uitstijgen boven de drukte van de dag om te bidden en om uw geloof met anderen delen.

Een zorgzame gemeenschap

We bemoedigen, helpen en zorgen voor elkaar. Dat is het kloppende hart van ons kerk-zijn.

Een gastvrije kerk

De kerk is voor iedereen. Voor jong en oud. Voor wie regelmatig komt en voor wie af en toe aanschuift. In onze kerk bent u welkom en u vindt er een luisterend oor. God houdt van u en kent u zoals u echt bent.

Geloof verdiepen

Het vieren van de sacramenten, lezen uit de bijbel en het bezinnen op belangrijke thema's: in de kerk kunt u God ontmoeten en groeien in geloof. Gevoed worden en geïnspireerd raken. U gaat verrijkt de week weer in.

Financieel verslag

Op de achterkant van deze folder staat het laatst afgesloten boekjaar van onze Odijkse geloofsgemeenschap vermeld. De belangrijkste financiële punten in 2023 waren de keuze om niet te stoken in de kerk vanwege de extreme gasprijzen dat jaar en het nieuwe huurcontract met de gemeente voor de pastorie. Dat heeft er mede toe geleid dat we bij een dalende opbrengst van kerkbalans het jaar toch met een kleine plus hebben kunnen afsluiten.

Totaal inkomsten: € 105.388



Totaal uitgaven: € 102.820

